

De zieken bezoeken



*Het eerste verhaal is van **donderdag 18 februari: De zieken bezoeken.**

Voor de opdracht bij dit verhaal vind je de volgende dingen:

- Papier, kleurplaten, kaarten en enveloppen

Wij zouden het heel leuk vinden als jullie een kleurplaat kleuren, een tekening maken of iets op een kaartje willen tekenen of schrijven voor eenzame (oude) mensen. Je mag er natuurlijk zoveel maken als jezelf wilt.

Als je er helemaal klaar mee bent, mag je de stapel inleveren bij Annette van Vliet (jeugdoudering) die op Marterlaan 78 woont, of je mailt naar Christa (christa@glw11.nl) dat zij ze op mag komen halen. Dan zorgen wij ervoor dat er iemand blij gemaakt wordt met jouw mooie kleurplaat, tekening en/of lieve kaartje.

Wij hopen natuurlijk op een heleboel mooie werkjes van jullie!!!!

