

Drinken geven aan wie dorst heeft



*Het verhaal van **25 februari** gaat over: **Drinken geven aan wie dorst heeft.**

Weet jij hoe je iets kan drinken als je geen glas of beker bij je hebt, maar wel een stuk papier? Kijk maar gauw naar het voorbeeld en probeer het maar eens uit.

Hiervoor heb je het volgende nodig:

- Het voorbeeld en de vouwblaadjes
- Je kan er ook een rietje bij gebruiken (gewoon, omdat dat leuk is 😊). Of je knipt het rietje door, dan heb je er 2.

