

Jezus is de weg naar de Vader

1. INLEIDING BIJ HET VEERTIGDAGENPROJECT

Een spoor van liefde. Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Pasen toelevan. Iedere zondag staat daarbij een tekst uit het laatste deel van het Johannes-evangelie centraal. Jezus bereidt zichzelf en zijn leerlingen voor op zijn dood en opstanding, en vooral op de tijd daarna.

De andere evangelisten schrijven over een laatste maaltijd waarbij Jezus brood en wijn met zijn leerlingen deelt. Maar Johannes legt de nadruk op iets anders: de volgelingen van Jezus zullen het niet altijd gemakkelijk hebben, maar toch hoeven ze niet bang te zijn. Jezus legt nog een keer uit hoe speciaal de verbondenheid tussen Hem en God de Vader is. Door de heilige Geest blijven ook de leerlingen altijd met God en Jezus verbonden. En door Jezus' voorbeeld weten ze hoe ze met elkaar moeten omgaan. Een sleutelwoord in Jezus' afscheidsrede is 'liefde': Jezus geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan zijn leerlingen om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te hebben. Jezus heeft een diepe voetafdruk achtergelaten in de wereld en in hun leven. De leerlingen mogen in zijn voetstappen treden, en daarbij zal Hij hen nooit alleen laten.

Tijdens dit project lezen we de volgende teksten uit het Johannes-evangelie:

- Maria giet olie over Jezus' voeten (Johannes 12:1-8)
- Jezus wast de voeten van de leerlingen (Johannes 13:1-5, 12-17)
- **Jezus is de weg naar de Vader (Johannes 14:1-7)**
- Jezus belooft zijn vrede (Johannes 14:15-17, 25-28)
- Jezus houdt van de leerlingen (Johannes 15:9-17)
- Jezus wordt gevangengenomen (Johannes 18:1-14)
- Maria ontmoet Jezus (Johannes 20:1-18)

Voor het moment in de kerk is er iedere zondag een **filmpje** en een **lied**. In de filmpjes is elke zondag een verteller te zien en te horen die de kinderen op een creatieve manier steeds meer en meer meeneemt richting de kern van Pasen: De liefde van Jezus. In de kinderdienst (of thuis) kunnen de kinderen aan de slag met een **poster** met luikjes en een bijbehorend **boekje** met opdrachten. Iedere zondag openen de kinderen een luikje van de poster, waardoor ze steeds meer de liefde van Jezus op het spoor komen. Het filmpje en het lied kunnen gratis gedownload worden. De poster met luikjes en het bijbehorende boekje zijn te bestellen via <https://shop.bijbelgenootschap.nl>.



2. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de derde van een blok met zeven teksten over Jezus' laatste week volgens het Johannes-evangelie.

Op deze zondag staat Johannes 14:1-7 centraal: Jezus vertelt dat de mensen door Hem God de Vader kunnen kennen en bij Hem kunnen komen.

Voor de kinderen van **4-8 jaar** richten we ons op Jezus die weggaat om een plaats bij God klaar te maken voor de leerlingen.

Voor de kinderen van **8-12 jaar** richten we ons op Jezus die over zichzelf zegt dat bij Hem de waarheid en het leven is, en dat je door Hem bij God de Vader kunt komen.

Jezus is de weg naar de Vader

3. CONTEXT VAN DE BIJBEL TEKST



Vorige week lazen we hoe Jezus – vlak voor het Paasfeest – de voeten van zijn leerlingen waste en hen vroeg om zijn voorbeeld te volgen. Op dat verhaal volgt eerst een stukje over Judas die Jezus zal uitleveren, vervolgens zegt Jezus tegen de leerlingen dat Hij niet lang meer bij hen zal zijn. Eerder had Hij al in het openbaar uitleg gegeven over de unieke manier waarop Hij met God de Vader verbonden is, en over de betekenis van zijn dood en opstanding. De redevoering die nu volgt is speciaal bedoeld voor de leerlingen en voor mensen die later in Hem gaan geloven. Het is zijn testament voor de kerk van alle tijden. Jezus wisselt tussen bemoedigingen, waarschuwingen en de oproep om zijn woorden en daden na te volgen. Daarbij staan verschillende thema's centraal: Jezus en God de Vader horen bij elkaar, je kunt ze niet van elkaar scheiden. Door Jezus zijn ook zijn volgelingen met de Vader verbonden, en met elkaar. En de basis van al deze relaties is liefde.

4. UITLEG VAN DE BIJBEL TEKST



Johannes 13 sluit af met een aantal uitspraken van Jezus die best verontrustend zijn voor de leerlingen: Jezus zal weggaan, en zij kunnen Hem voorlopig niet volgen. Petrus roept dat hij zelfs zijn leven zou geven voor Jezus, maar krijgt te horen dat juist hij drie keer zal zeggen dat hij Jezus niet kent.

In de tekst van vandaag zet Jezus bemoedigende woorden tegenover de waarschuwingen van vlak daarvoor. Hij roept de leerlingen op om op God te blijven vertrouwen, en ook op Jezus zelf. Het vertrouwen in Jezus zal zwaar op de proef worden gesteld – hoe kun je vertrouwen op iemand die als een misdadiger gevangengenomen en gekruisigd wordt? Daarom helpt Jezus de leerlingen om verder te kijken dan die gebeurtenissen. Hij plaatst zijn afscheid in een breder perspectief: ja, Hij gaat weg, maar niet voor altijd. In de tussentijd zal Hij een plek voorbereiden voor de mensen die in Hem geloven, dicht bij God de Vader. Jezus gebruikt hier het beeld van een huis, waar Hij, de Vader en de gelovigen uiteindelijk samen zullen wonen, als een huisgezin dat in liefde verbonden is.

De weg naar dat huis weten de leerlingen al, ook al hebben ze dat zelf misschien nog niet door. Want het gaat hier niet om een weg in de letterlijke zin van het woord, maar om Jezus zelf. Wie Jezus kent en in Hem gelooft, kent ook de Vader. Voor de zesde keer in het Johannes-evangelie vat Jezus die boodschap samen met een krachtige zin over zichzelf: 'Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven. Je kunt alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft' (Johannes 14:6).

Jezus is de weg naar de Vader

5. UIT DE BIJBEL



4-8 jaar

Voor de jongste kinderen is er een kaartje met de tekst van Johannes 14:2.

180

In het huis van mijn Vader is plaats voor veel mensen. Daar mag je op vertrouwen. Want ik heb gezegd dat ik wegga om voor jullie een plaats klaar te maken.

JOHANNES 14:2

BB
BIJBEL BASICS
debijbel.nl/bijbelbasics

8-12 jaar

Voor de oudste kinderen is er een kaartje met de tekst van Johannes 14:6.

180

Jezus zei: 'Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven. Je kunt alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft.'

JOHANNES 14:6

BB
BIJBEL BASICS
debijbel.nl/bijbelbasics

6. WAT HEB JE NODIG?



4-12 jaar

In de kerkdienst

- een beamer om het filmpje te laten zien

4-8 jaar

Om te beginnen

- een paar voorwerpen zoals een tafel, een hoepel, een laken, een touw, stoelen, of een doos

4-6 jaar

Om te doen: Jezus is...

Per kind:

- het werkblad op stevig papier of karton
- vijf ijslollystokjes

En verder:

- lijm
- viltstiften

4-8 jaar

Om te doen: De weg naar het huis van de Vader

Per groepje van drie kinderen:

- een grote legoplaat
- lego
- een legopoppetje

6-8 jaar

Om te doen: Woonruimte

Per kind:

- het werkblad op dikker papier
- een schaar

En verder:

- potloden en stiften
- dubbelzijdige tape

8-12 jaar

Om te beginnen

- een kompas

Bijbeltekst

- een bijbel

Om te doen: Jezus is de weg

Per kind:

- het werkblad
- een potlood

Om te doen: Kruisweg

Per kind:

- een vel stevig zwart papier A3-formaat
- een wit potlood

En verder:

- gekleurd papier
- lijm
- scharen
- verschillende soorten materialen (doppen, kurk, watten, zand, lollystokjes, zachte stof, papieren bloemetjes, regenboogpapier)