



Jezus zei: 'Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven. Je kunt alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft.'

JOHANNES 14:6



debijbel.nl/bijbelbasics



Jezus zei: 'Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven. Je kunt alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft.'

JOHANNES 14:6



debijbel.nl/bijbelbasics

Werkblad (8-12 jaar)

Jesus is de weg naar de Vader

Jesus zei: 'Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven. Je kunt alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft.'

Johannes 14:6

JOHANNES DE SCHRIJVER

Johannes schrijft over het leven van Jezus, net als Matteüs, Marcus en Lucas dat doen. Vaak lijken hun verhalen op elkaar. Maar niet altijd! Johannes schrijft op zo'n manier dat je goed moet nadenken over wat hij bedoelt. Bijna altijd is er meer dan één betekenis. Jezus spreekt bijvoorbeeld over brood dat leven geeft. Daarbij kun je natuurlijk aan gewoon brood denken – om te leven, heb je tenslotte eten nodig! De mensen in de tijd van Jezus dachten ook aan het manna dat de Israëlieten in de woestijn van God hadden gekregen. Maar Jezus bedoelt ook nog iets anders: net als het manna is Hij door God naar de mensen gestuurd, maar Hij zorgt er daarnaast zelfs voor dat ze eeuwig kunnen leven.



HUIS VAN MIJN VADER

Jezus zegt dat Hij weggaat om een plaats voor de leerlingen klaar te maken in het huis van zijn Vader. Wat bedoelt Hij daarmee? Gaat Hij weg om een echt huis op te knappen? Om meubels neer te zetten en gordijnen op te hangen? Nee, niet helemaal. 'Het huis van mijn Vader' is de plek waar God woont. Hoe die eruitziet, weten we niet. Maar waarschijnlijk zijn er geen meubels en gordijnen nodig ;-). Dat Jezus een plaats klaarmaakt, betekent dat mensen die in Hem geloven voor altijd bij God mogen horen. Door Jezus weten ze hoe ze bij God kunnen komen.



KRUISWEG

Jezus is de weg, bij Hem is de waarheid en bij Hem is het leven. Hij weet als geen ander dat zijn leven erg zwaar wordt door lijden en het kruis heen. In deze opdracht maak je hier een mooie collage van.

WAT HEB JE NODIG?

- * EEN VEL STEVIG ZWART PAPIER, A3-FORMAAT
- * EEN WIT POTLOOD
- * GEKLEURD PAPIER
- * LIJM
- * SCHAREN
- * VERSCHILLENDE SOORTEN MATERIALEN (DOPPEN, KURK, WATTEN, ZAND, LOLLYSTOKJES, ZACHTE STOF, PAPIEREN BLOEMETJES, REGENBOOGPAPIER)

- 1**
MAAK VAN GEKLEURD PAPIER EEN KRUIS EN PLAK HET KRUIS OP HET ZWARTE KARTON
- 2**
TEKEN MET HET WITTE POTLOOD EEN WEG NAAR HET KRUIS.
- 3**
VERDEEL DE WEG IN GETEKENDE VLAKKEN.
- 4**
PLAK IN ELK VLAK ANDER MATERIAAL.

DIT IS DE WEG DIE JEZUS GING OP WEG NAAR HET KRUIS.

ZO LAAT JE ZIEN DAT DE WEG DIE JEZUS MOEST GAAN GEEN MAKKELIJK WEG WAS.

Werkblad (8-12 jaar) - Jezus is de weg
Jezus is de weg naar de Vader

