

Vertellen

Gaat er al een lichtje branden?

Johannes 8:12-20

10 oktober 2021

Vertelling 4-7 jaar

Snap jij het?

In Jeruzalem wonen twee mannen. Zij weten heel veel van de bijbel. Elke dag lezen ze een stuk. Dan stoten ze elkaar aan. 'Heb je dit al gelezen? Wist je dat al?' Elke dag leren de twee mannen een beetje bij. Ze weten alles. Nou ja, bijna alles...

De mannen zijn op weg naar de tempel. Ze weten dat Jezus daar is en ze willen graag horen wat hij te vertellen heeft. Want de dingen die hij zegt, hebben ze zelf niet gelezen in de Bijbel. 'Volgens mij klopt er niks van die woorden van Jezus', zeggen de mannen tegen elkaar. 'De woorden die Jezus zegt, zijn niet de woorden die in onze regels staan.'

Als ze bij de tempel komen, zien ze Jezus al staan. Om hem heen staan allemaal mensen. Ze luisteren naar wat Jezus zegt. Soms kijken ze naar elkaar. 'Snap jij het?' Sommige mensen schudden hun hoofd. Ze halen hun schouders op. Andere mensen beginnen te stralen. Ze worden blij van wat Jezus zegt.

Jezus zegt: 'Ik ben het licht. Als je naar mij luistert, dan hoef je nooit meer in het donker te lopen. Ik ben het licht van de wereld.'

De mannen kijken elkaar aan. 'Dat snap ik niet', zeggen ze. 'Jezus kan toch niet de hele wereld licht maken? Hij heeft toch niet een hele grote kaars of zo?' Ze schudden hun hoofd. 'En weet je wat nog gekker is? Hij zegt het over zichzelf. Dat doe je toch niet? Een beetje stoer over jezelf praten?'

Jezus hoort wat de mannen zeggen. 'Wat ik zeg, is waar. Daar mag je op vertrouwen. Ik ben door mijn vader gestuurd.'

De mannen kijken Jezus aan. En ze kijken om zich heen. 'En waar is dan jouw vader?' zeggen ze. 'Wij zien hem niet.'

Jezus zucht. 'Als jullie goed naar mij luisteren, dan snappen jullie mij wel.'

Maar de mannen snappen het niet. Er is nog geen lichtje bij ze gaan branden.

Jolanda van der Marel



Werkvormen

4-7 jaar



Gesprek: Snap jij het wel? Weet jij waar de vader van Jezus is? Vraag de kinderen om woorden te verzinnen bij God. Welke woorden vinden ze het best passen?



Spel: Speel twee keer verstoppertje. Een keer in het donker en een keer in het licht. Wat is het verschil?



Creatief: Maak een kaarsjeshouder door bijvoorbeeld een potje te versieren.

Tip: bewaar de kaarsjeshouders en gebruik ze weer in adventstijd.

8-10 jaar



Gesprek: Noem een paar zinnen uit de Bijbel. Snappen de kinderen dit?

Zo ja, dan mogen ze gaan staan met een vinger in de lucht. Snappen ze het nog niet? Dan steken ze hun handen in de lucht.

Mogelijke zinnen:

- Jezus is de goede herder.
- Jezus is de ware wijnstok.
- Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo ben jij in mijn hand.



Drama: Hoe kijk jij als je er niks van snapt? En als je het opeens wel snapt?

Welke gebaren horen daarbij? Bedenk in groepjes een toneelstuk waarbij iemand het eerst niet snapt en later wel. Laat de gebaren terugkomen.



Tekenen: Laat de kinderen een tekening maken bij het thema 'licht van de wereld'. Bekijk en bespreek de resultaten.

11-12 jaar



Gesprek: Zijn er dingen waar jij (nog) niks van snapt? Bijvoorbeeld hoe iemand in China jou kan horen

als je hem belt? Of hoe er sneeuw uit de lucht kan vallen? Ook al snap je iets niet, je kunt je er wel over verwonderen. Bedenk samen voorbeelden en verwonder!



Spel: Maak het donker in de ruimte.

Zet middenin allemaal kaarsjes die op batterij werken neer. Laat om de beurt iemand een kaarsje aansteken. Wat gebeurt er? Jezus zegt: 'Ik ben het licht van de wereld'. Welke gedachten komen bij je op als je die woorden hoort?



Zingen: Licht van de wereld,
Opwekking 595

Vertelling 8–12 jaar

Licht van de wereld

'Weet je wie ik ben?' zegt Jezus. 'Ik ben het licht van de wereld. Als je mij volgt, dan loop je nooit meer in het donker. Je loopt dan alleen nog maar in het licht. Het levende licht.'

De mensen kijken elkaar aan. Wat zegt hij nu? Licht van de wereld? Levend licht? Ze snappen het niet echt, maar het klinkt wel mooi!

Ook de Farizeeën kijken elkaar aan. En ze kijken in hun boeken. Wat Jezus zegt staat niet in hun boeken geschreven. Maar ze weten wel iets anders dat er staat. Ze laat hun ogen snel langs de regels gaan. Ah, daar staat het. 'U mag niet zomaar dat soort dingen over uzelf zeggen! Pas als anderen dat ook zeggen over u, dan pas telt het!' Jezus schudt zijn hoofd. 'Wat ik over mezelf zeg, dat klopt. Want ik weet waar ik vandaan kom en ik weet waar ik naartoe ga. Ik weet wie ik ben en jullie weten het niet.' Jezus steekt zijn handen in de lucht. 'En ik ben niet de enige die dit zegt. Ik ben samen met mijn vader die mij hierheen heeft gestuurd.'

De mensen kijken weer naar elkaar. 'Snap jij het?' fluisteren ze zachtjes. Ze schudden hun hoofd. Ze snappen het niet, maar het klinkt wel mooi!

De Farizeeën kijken elkaar aan. 'Ken jij de vader van Jezus?' zeggen ze tegen elkaar. 'Heb jij Jezus ooit met zijn vader gezien?' Ze steken vragend hun handen op. 'En waar is die vader dan?'

Jezus antwoordt. 'Jullie kennen mij niet. En jullie kennen mijn vader niet. Als jullie mij goed zouden kennen en begrijpen wat ik zeg, dan zouden jullie ook mijn vader kennen.'

De mensen krabben zich achter hun oren en schudden hun hoofd. Ze snappen nog steeds niet goed wat hij zegt. Ze gaan naar huis.

Ook de Farizeeën gaan naar huis. Ze denken na over de woorden van Jezus. Maar er gaat nog geen lichtje branden.

Jolanda van der Marel

Weetje

In de verhalen over Jezus staat vaker dat de mensen niet snappen wat Jezus zegt. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want Jezus sprak in een 'taal' die ze niet gewend waren. Ook nu is het niet altijd eenvoudig om te weten wat de woorden van Jezus precies betekenen.

To do

Zoek eens naar andere uitspreken van Jezus en bedenk schrijf allemaal op wat je denkt dat het betekent. Vergelijk de antwoorden met elkaar.