

Voorbereiding

Liefde is...



1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de derde van een blok met drie teksten uit de eerste brief van Paulus aan de christenen in Korinte. We lezen over Paulus' oproep om een eenheid te vormen, we lezen hoe hij de kerk vergelijkt met één lichaam dat uit allerlei delen bestaat, en we horen zijn bekende woorden over de liefde.

Op deze zondag staan 1 Korintiërs 13:1-7 en 13:13 centraal: Paulus zegt dat zonder liefde alles zinloos is, en hij vertelt wat liefde is. Voor de kinderen van **4-8 jaar** richten we ons op wat Paulus vertelt over wat liefde is. Voor de kinderen van **8-12 jaar** richten we ons op Paulus' idee dat de liefde het allerbelangrijkste is.



2. CONTEXT VAN DE BIJBEL TEKST

Voor de derde keer op rij lezen we in de eerste brief van Paulus aan de christenen in Korinte. Paulus schrijft zijn brief om de christenen in Korinte op te roepen tot eenheid. Meer achtergrondinformatie over deze brief vind je in *Bijbel Basics* zondag 162.

Vorige week lazen we in hoofdstuk 12 van deze brief hoe Paulus uitlegt dat de mensen in de kerk van Korinte verschillende krachten en taken hebben, maar dat de verschillende delen samen één geheel vormen, net als bij een lichaam. De aanleiding voor die uitleg waren de bijzondere krachten of gaven van de Geest. Paulus eindigt dat hoofdstuk met deze woorden: 'Maar eerst ga ik jullie vertellen over iets dat nog veel belangrijker is dan de bijzondere krachten van de Geest: dat is de liefde' (vers 31).

In het eerste deel van hoofdstuk 13 vertelt Paulus dat de liefde het allerbelangrijkste is: zonder liefde is alles zinloos (vers 1-3). Hij benoemt ook de eigenschappen van de liefde (4-7). Dit eerste deel lezen we vandaag.

In het tweede deel van hoofdstuk 13 (vers 8-13) schrijft Paulus dat de liefde nooit zal verdwijnen. Hij noemt gaven van de Geest die er op een dag niet meer zullen zijn: het spreken in vreemde klanken, geheime kennis, een boodschap van God vertellen. Alles wat nu nog onze menselijke beperking heeft, zal verdwijnen. Nu zien we God nog niet, maar op een dag zullen we God zien en kennen, zoals Hij ons nu al kent. Maar de liefde zal nooit verdwijnen. En dat maakt haar in deze wereld nu al meer waard dan al het andere.

In het eerste deel van hoofdstuk 14 pakt Paulus het onderwerp van de bijzondere krachten van de Geest weer op. 'Leef dus met elkaar in liefde. Maar houd je ook bezig met de bijzondere krachten van de heilige Geest', zegt hij (14:1). Maar, doe dit wel zó dat het andere christenen helpt, dat zij er echt iets aan hebben. Alleen op die manier, alleen met liefde, kun je aan eenheid in de gemeente bouwen. Als je geen liefde voor anderen hebt, is alles zinloos.

Vorbereiding

Liefde is...

3. UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Ook vandaag lezen we een tekst die heel bekend en geliefd is geworden: Paulus' woorden over de liefde. Er zijn boeken, preken, gedichten en liedjes over gemaakt. En 'geloof, hoop en liefde' kennen we in de symbolen van een kruis, een anker en een hart, bijvoorbeeld als hanger aan een ketting. Die drie woorden komen uit de tekst van vandaag.

Paulus beschrijft de kern van het christelijk samenleven, en hij kiest zijn woorden en zinnen zó dat het bijna een gedicht wordt. Je leven als christen moet gericht zijn op de liefde voor de naaste, op de ander in liefde dienen. Wat je ook doet, hoe bijzonder of groot het ook is, zelfs al is het een gave van de Geest – als je het zonder liefde doet, dan is het zinloos.

Dan noemt Paulus – ook weer bijna in de vorm van een gedicht – wat de liefde wél en wat ze juist níet is. Geduld en vriendelijkheid, blij worden van het goede, geloven, vertrouwen en volhouden horen bij liefde. Jaloezie, jezelf verheffen, een ander beledigen, ruzie en

wraak zoeken, het kwaad – dat is liefde juist niet. Paulus beschrijft hier geen concreet gedrag dat 'fout' zou zijn. Het gaat om de houding waarmee je een ander tegemoet treedt als je je laat leiden door de liefde: open en respectvol, de ander altijd in zijn of haar waarde latend.

Paulus eindigt dit hoofdstuk met woorden die ook heel bekend zijn geworden: 'Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde' (vers 13, Nieuwe Bijbelvertaling). In de Bijbel in Gewone Taal staat niet 'hoop' maar 'vertrouwen'. Paulus schrijft hier namelijk over een vast vertrouwen, een stellig verwachten dat Gods belofte werkelijkheid zal worden. God houdt zich aan Zijn woord. 'Vertrouwen' drukt dat krachtiger uit dan hoe wij het woord 'hoop' meestal gebruiken.

Het gaat in ons christelijk leven volgens Paulus uiteindelijk om geloof, vertrouwen en liefde. Deze drie moeten altijd het belangrijkste in ons leven zijn. 'Maar,' zegt Paulus, 'het allerbelangrijkste is de liefde' (vers 13).



Vorbereiding

Liefde is...

4. UIT DE BIJBEL



4-8 jaar

Voor de jongste kinderen is er een kaartje met de tekst van 1 Korintiërs 13:7.



8-12 jaar

Voor de oudste kinderen is er een kaartje met de tekst van 1 Korintiërs 13:13.



5. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar

In de kerkdienst

- een ketting met de symbolen van een kruis, een anker en een hart, of een kaart of plaatjes met deze symbolen

4-8 jaar

Om te beginnen

- een stopwatch (op je mobiele telefoon)

Om te doen: Een hart vol kleuren

Per kind:

- een stuk chenilledraad van 30 cm
- een stukje sneldrogende klei

En verder:

- strijkkralen

Om te doen: Liefde, mag ik oversteken?

- een lijstje met woorden over de liefde uit 1 Korinte 13

Vooraf:

- Maak een lijstje met woorden over

de liefde uit het bijbelgedeelte.

- Je kunt denken aan: jaloeers, blij, geduldig, vol haat, vriendelijk, opscheppen, goed zijn, geloven, vertrouwen, jezelf het belangrijkste vinden, iemand beledigen, aan een ander denken, wraak nemen, vol vrede zijn, een hekel hebben aan boze dingen, volhouden, verdragen.

6-8 jaar

Om te doen: Kloppen-de-harten-puzzel

Per kind:

- het werkblad
- een pen of een potlood

En verder:

- kleurpotloden

8-12 jaar

Om te beginnen

- de omschrijvingen en een aantal begrippen (zie de opdracht)

Bijbeltekst

- een bijbel

Om te doen: Liefde boven alles

Per kind:

- het werkblad, eventueel op gekleurd papier

En verder:

- viltstiften
- scharen
- lijm
- eventueel diamantjes of stickertjes

Om te doen: Liefde is...

Per kind:

- het werkblad met de tekst *Liefde is...*
- viltstiften en/of kleurpotloden

Om te doen: De liefde is het grootst

Per kind:

- een kartonnen bekertje
- een stukje vershoudfolie
- een elastiekje

En verder:

- een vel papier
- een pen
- scharen
- water

