

# De bouwstenen van de zondag

## Je moet goed zijn voor iedereen



### In de kerkdienst

#### 7. MOMENT MET DE KINDEREN IN DE DIENST

##### Tussen hemel en aarde

Tijdens het project *Tussen hemel en aarde* staat de boodschap van Jezus centraal zoals die naar voren komt in de Bergrede. Hier vertelt hij hoe Gods nieuwe wereld eruit ziet. Ook denken we na over wat wij hier en nu al van die nieuwe wereld kunnen zien.

##### Wat heb je nodig?

- de berg zoals je die voor zondag 1 in elkaar hebt gezet (*Bijbel Basics* zondag 126)
- het kaartje met de illustratie van zondag 3: het hart
- per kind twee zakjes snoep

##### Vorbereiding:

- Zet de berg met deze zijde naar voren.
- Hang de kaartjes met de illustraties van de vorige zondagen in de sleuven.

##### Aan de slag:

- Laat de berg zien aan de kinderen.
- Vertel de kinderen dat dit de berg is waarop Jezus de mensen uitleg geeft over Gods nieuwe wereld. In de weken voor Pasen horen we wat Jezus vertelt over deze wereld en wat hij laat zien van deze wereld. En we denken na over wat wij hier en nu al van die nieuwe wereld kunnen zien.
- Vertel kort iets over de afgelopen zondagen aan de hand van de voorwerpen die al aan de berg hangen.
- Vandaag vertelt Jezus iets over het liefhebben van de mensen om je heen. Het is makkelijk om van mensen te houden die dichtbij je staan, zoals bijvoorbeeld je vrienden. Maar houden van mensen die je niet goed kent, die nieuw zijn of waar je ruzie mee hebt: dat kan een stuk moeilijker zijn.
- Hang samen het kaartje van deze zondag in de sleuf van de berg, op de weg naar boven.
- De kinderen krijgen twee zakjes snoep. Het ene zakje mogen ze zelf houden, het andere zakje delen ze uit aan iemand uit de gemeente die ze niet kennen.
- Vertel de kinderen dat ze in hun eigen dienst gaan horen wat liefhebben volgens Jezus betekent.



##### Tip

Op de achterkant van de berg zit de grafsteen die op Paaszondag weggerold wordt. Je kunt er voor kiezen de achterkant af te schermen voor de gemeente.

# De bouwstenen van de zondag

## Je moet goed zijn voor iedereen

### In de kinderdienst

#### 8. OM TE BEGINNEN

##### 4-8 jaar

##### Goed voor elkaar

Jezus zegt dat we goed moeten zijn voor alle mensen. Niet alleen voor onze vrienden, maar iedereen hoort erbij.

*Wat heb je nodig?*

Per kind:

- een post-it met een hart erop

*Aan de slag:*

- Verstop vooraf alle post-its in de ruimte.
- Vertel de kinderen dat Jezus zegt dat we goed moeten zijn voor iedereen. Zoals God ook goed is voor iedereen en van iedereen houdt.
- De kinderen zoeken naar de verstopte post-its. Hebben ze er eentje gevonden? Dan plakken ze die op de kleding bij een kind dat nog geen post-it heeft.
- Heeft iedereen een post-it met een hart erop? Dan hebben de kinderen het goed voor elkaar, en goed met elkaar!

##### 8-12 jaar

##### Familie, vrienden & vijanden

Jezus leert ons dat je net zoveel moet houden van je familie en je vrienden als van je vijanden. Dat dit een moeilijke opdracht is, ontdekken de kinderen in het volgende spel.

*Wat heb je nodig?*

- drie emmers
- een vel papier met het woord 'familie', een vel papier met het woord 'vrienden', en een vel papier met het woord 'vijanden'
- (tennis)ballen of pittenzakken

*Aan de slag:*

- Zet drie emmers achter elkaar met wat ruimte ertussen.
- Bij de eerste emmer leg je het woord 'familie'. Familie staat dicht bij je. Een stukje daarachter zet je een emmer met het woord 'vriend' en nog verder daarachter komt de emmer met het woord 'vijand'. Iemand die je niet mag, houd je vaak ver bij je vandaan.
- De kinderen gooien om de beurt de bal (of pittenzak) in één van de emmers.

- Hoe vaak lukt het de kinderen om de bal in één van de emmers te gooien?
- Wat vonden ze de moeilijkste emmer om in te gooien? Hoe komt dat, denk je?
- Vertel de kinderen dat in het bijbelgedeelte van vandaag Jezus ons vraagt om goed te zijn voor iedereen, ook voor mensen die het ons moeilijk maken en 'ver van ons af staan'.



# Je moet goed zijn voor iedereen

## 9. GEBED ALS DE KINDERDIENST BEGINT

Goede God,  
Het is vandaag de derde zondag van de veertigdagentijd.  
We leven toe naar Pasen, het grote feest van Jezus' opstanding.  
Iedere week horen we verhalen van Jezus.  
Hij vertelt hoe een leven met God eruitziet.  
Vandaag horen we dat we goed moeten zijn voor alle mensen.  
Niet alleen voor onze familie, vrienden of bureu.  
Ook voor de mensen die we niet zo aardig vinden.  
Jezus bidt voor zijn vijanden.  
Hij vraagt ons om dat ook te doen.  
Leer ons bidden voor mensen die het ons moeilijk maken.  
Leer ons goed te zijn voor iedereen, zoals Jezus dat ook deed.  
Amen.

### Tip

Ga in een kring zitten voor dit gebed. Je kunt een kaars aansteken, of de kaars die je meeneemt uit de dienst in het midden zetten.

## 10. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar

Bij Matteüs 5:43-48

Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het verhaal met elkaar de plaat bij dit verhaal. Vraag de kinderen om goed te kijken en te vertellen wat ze zien. Je kunt eventueel de weetjes uit het bovenbouw materiaal gebruiken om wat meer uit te leggen.



### Wees goed voor iedereen

'Beste mensen,' zegt Jezus, 'ik ga jullie iets vertellen over Gods nieuwe wereld. Dat wordt een wereld waarin iedereen goed voor elkaar is.'

Petrus denkt na.  
'Dat klinkt mooi, Jezus,' zegt hij, 'dat iedereen

goed voor elkaar is. Maar goed zijn voor iedereen, dat kan natuurlijk niet. Als iemand mij een klap geeft, dan mag ik hem toch wel een klap teruggeven? Dat staat zelfs in de heilige boeken. Dat mag van God.'

Petrus' vrienden knikken.

'Stel je voor,' zegt Johannes. 'Iemand pakt mijn visnet af, Nou, dan pak ik zijn visnet ook af. Toch?'

'Ja,' zegt Jakobus. 'En als iemand mijn tand eruitslaat, dan sla ik zijn tand er ook uit. Ik bedoel, ik sla niet ál zijn tanden eruit, maar wel die ene tand. Want ik ben er ook één kwijt.'

Jezus glimlacht.

'Ik weet wat jullie bedoelen. Maar in Gods nieuwe wereld wordt het anders. In Gods nieuwe wereld wordt het beter.

Geef iemand jou een klap op je wang?

Sla hem dan niet terug.

Draai je hoofd naar de andere kant. Dan kan hij je nog een keer slaan.'

'Wát!' roept Petrus. 'Dat kan toch niet!'

'Nog een voorbeeld,' zegt Jezus. 'Stel je voor dat je op een warme dag een Romeinse soldaat tegenkomt. De soldaat zegt tegen je: 'Kom hier jij. Draag jij mijn

# De bouwstenen van de zondag

## Je moet goed zijn voor iedereen

zware tas een eind voor me.'

Dan moet je niet boos worden. Dan pak je die tas op en je draagt hem voor de soldaat. En als de soldaat zegt: 'Oké, geef maar weer hier,' dan zeg jij: 'Ik wil uw spullen best nog een poosje langer voor u dragen, geen probleem.'

'Maar... maar...' zegt Petrus. Hij snapt er niks van. 'Ik wil best iets doen voor mijn broer, of voor u, maar ik ga echt niet uit mezelf de spullen dragen van onze vijanden. Van die Romeinse soldaat. Dat doet hij zelf maar.'

'Je moet houden van de mensen om je heen,' zegt Jezus. 'En je vijanden, die haat je. Daar heb je een hekel aan. Zo hebben jullie het altijd geleerd. Dat is de oude regel. Toch?'

Alle mensen knikken. Zo is het. Je houdt van je familie en van je vrienden. Maar van je vijanden, de gemene mensen? Natuurlijk houd je daar niet van.

'Ik wil jullie een nieuwe regel leren,' zegt Jezus. 'Een regel die geldt in Gods nieuwe wereld.'

En die regel is: Houd óók van je vijanden. Van mensen die niet aardig zijn. Van mensen die verkeerde dingen doen.'

'Maar Jezus,' zegt Petrus. 'Waarom moet dat?'

'Jullie zijn toch kinderen van God?' zegt Jezus. 'God is óók goed voor iedereen. Hij zorgt voor mensen die van hem houden. Maar ook voor mensen die niks van hem willen weten. God geeft zon en regen aan goede én slechte mensen. God geeft eten en drinken aan aardige én aan gemene mensen.'

Petrus knikt langzaam. Dat is wel waar, natuurlijk. Daar heeft hij nog nooit over nagedacht, dat God goed is voor iedereen.

'Stel je voor dat je alleen van je vrienden houdt,' zegt Jezus. 'Dat is lekker makkelijk. Iedereen kan van zijn vrienden houden. Slechte mensen houden óók van hun vrienden.'

Stel je voor dat je alleen 'hallo' zegt tegen iemand die je aardig vindt. Ja, dat is niks bijzonders. Dat doet iedereen.

Wil je bij Gods nieuwe wereld horen? Wees dan goed voor iedereen. Ook voor mensen die helemaal niet zo aardig zijn. Want ook God, je Vader, is goed voor iedereen.'

**8-12 jaar**

*Matteüs 5:43-48*

**Je moet goed zijn voor iedereen**

Jullie weten dat de wet zegt: «Je moet houden van de mensen om je heen. Maar je vijanden moet je haten.»

Dit zeg ik daarover: Je moet ook van je vijanden houden. En je moet bidden voor de mensen die jou in moeilijkheden brengen. Alleen dan zijn jullie echt kinderen van God. Want ook jullie Vader in de hemel is goed voor iedereen. Hij geeft zon en regen voor iedereen, voor goede en voor slechte mensen.

Stel dat je alleen van je vrienden houdt. Verdien je dan een beloning van God? Nee, want ook slechte mensen houden van hun vrienden.

En stel dat je alleen je vrienden groet. Doe je dan iets bijzonders? Nee, want ook de mensen die niet in God geloven, doen dat.

Jullie moeten goed zijn voor alle mensen. Net zoals jullie hemelse Vader goed is voor iedereen.

# Je moet goed zijn voor iedereen

## 11. OM TE WETEN



### Wie is je vijand?

Jezus zegt tegen zijn leerlingen dat ze hun vijanden moeten liefhebben. Je moet weten dat Jezus dit zegt in de tijd dat de Romeinen de baas waren in Israël. En die soldaten waren soms gemeen tegen de mensen. Stel bijvoorbeeld dat je buiten aan het wandelen was en je kwam een soldaat tegen. Dan kon die soldaat je vragen om zijn zware spullen mee te dragen. En als je dat niet deed, kreeg je straf. De opdracht van Jezus is dus niet alleen nu voor ons moeilijk, maar ook toen al!

### Gods nieuwe wereld

Wat betekent 'Gods nieuwe wereld' eigenlijk? Veel van de eerste christenen geloofden dat er een moment zou komen dat God onze hele wereld zou vernieuwen. Deze wereld is soms al hartstikke fijn en mooi. Maar niet altijd. Daarom zeiden deze eerste christenen dat er een moment komt dat God een einde maakt aan ziekte en aan pesterijen. Dat er niet langer dieren doodgaan of mooie bomen zomaar omgehakt worden. Het is een wereld waarin mensen geen oorlog meer maken, en waarin ze van elkaar houden.

Dat is een wereld die nu soms ver weg lijkt. Maar als je naar Jezus kijkt, zul je zien dat die wereld al een beetje begonnen is.

## 12. OM OVER TE PRATEN



Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten vragen: 'weetvragen' en 'denkvragen'. Antwoorden op de weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Maar over de denkvragen kun je met elkaar blijven nadenken. Daarom zijn er ook geen foute antwoorden!

### 4-8 jaar

- Van wie houd jij heel veel? Hoe komt het dat je zoveel van die mensen houdt?
- Zijn er ook kinderen of mensen die niet zo aardig voor je zijn? Wat doen ze dan?
- Petrus vindt het heel moeilijk om goed te zijn voor iedereen. Dus ook voor de mensen die hij niet zo aardig vindt. En jij, vind jij dat ook lastig?
- In het verhaal geeft Jezus een paar voorbeelden van hoe je goed kunt zijn voor iemand die niet aardig is voor jou. Welke?

### 6-8 jaar

- Heeft 'goed zijn voor iedereen' te maken met Gods nieuwe wereld, denk je? Hoe dan?

### 8-12 jaar

- Weet jij een voorbeeld van vijanden van Jezus? Hoe ging hij met hen om?
- Wat schiet je ermee op om van je vijanden te houden? Wat verandert er dan?
- Wat is makkelijker volgens jou: bidden voor je vijanden of houden van je vijanden?
- Wat zou 'houden van je vijanden' te maken kunnen hebben met Gods nieuwe wereld?

## 13. OM TE ZINGEN



Zing met elkaar het lied bij dit project: *Hij klimt met je mee*. Je vindt het lied op [debijbel.nl/bijbelbasics](http://debijbel.nl/bijbelbasics).

Of zing *Hij is groot en geweldig, goed voor iedereen* (Oke4Kids, Marcel en Lydia Zimmer).

# Je moet goed zijn voor iedereen

## 14. OM TE DOEN



**4-6 jaar**

### Goed voor iedereen

Jezus vraagt ons om niet alleen aardig te zijn voor mensen die we leuk vinden. Jezus wil dat we goed zijn voor iedereen. De kinderen kleuren de kleurplaat in die bij het bijbelverhaal van vandaag past.

*Wat heb je nodig?*

Per kind:

- de kleurplaat

En verder:

- kleurpotloden en stiften

*Aan de slag:*

- De kinderen kleuren de kleurplaat in die bij het verhaal van vandaag hoort.



**Tip**

Praat tijdens het kleuren met elkaar door over het verhaal.

**4-8 jaar**

### Goed voor alle mensen

Jezus zegt tegen zijn leerlingen dat ze goed moeten zijn. De kinderen ontdekken voor wie ze allemaal goed moeten zijn.

*Wat heb je nodig?*

Per kind:

- het werkblad

En verder:

- kleurpotloden of viltstiften

*Aan de slag:*

- De kinderen kleuren de plaat op nummer.
- Zien ze voor wie ze goed moeten zijn?



# Je moet goed zijn voor iedereen

## 6-8 jaar

### Goede-dingen-van-Jezus-quiz

Jezus liet ons zien hoe hij Gods nieuwe wereld bedoelt. Hij was goed voor alle mensen. Weten de kinderen voor wie hij goed was?

#### Wat heb je nodig?

- stevig plakband
- vijf vellen papier met daarop de woorden: Bartimeüs, Zacheüs, Petrus, vijfduizend mensen, bruidspaar.
- de antwoorden op de vragen die je aan de kinderen stelt:
  - Bartimeüs – is blind – Jezus maakt hem beter.
  - Zacheüs – is een dief – Jezus gaat bij hem eten.
  - Petrus – hij liegt over Jezus – Jezus vergeeft het hem.
  - een bruidspaar – de wijn is op – Jezus verandert water in wijn.
  - vijfduizend mensen – ze hebben geen eten – Jezus deelt eten uit.

#### Aan de slag:

- Hang de vellen aan de muur.
- Wijs een kind aan en zeg bijvoorbeeld: 'Jij bent blind.'
- Het kind moet gaan staan bij de persoon die blind was.
- Wijs een ander kind aan en zeg: 'De wijn is op.'
- Het kind kiest een vel waar het bij gaat staan.
- Er mogen geen twee kinderen bij één vel staan.
- Staan alle kinderen bij de juiste persoon op het vel papier?
- Vraag nu aan alle kinderen of ze weten wat Jezus voor deze mensen voor goeds deed. Weten ze het uit hun hoofd?



## 8-12 jaar

### 'Houd van je vijanden'-hindernisparcours

Houden van mensen die het jou moeilijk maken, dat lukt je niet zomaar. Dat kost moeite en inspanning. Het lijkt op een hindernisbaan die je moet nemen. In deze opdracht moeten de kinderen allerlei hindernissen nemen voordat ze bij het einddoel zijn.

#### Wat heb je nodig?

- allerlei materialen voor het uitzetten van een hindernisbaan, denk aan: kussens, hoepels, kleden, stoelen en planken waar je op, over of in moet klimmen of kruipen

#### Aan de slag:

- De kinderen staan naast elkaar in de ruimte.
- De kinderen luisteren naar de uitleg van het hindernisparcours.
- De kinderen starten na elkaar met het nemen van de hindernissen. Wanneer een kind de eerste hindernis heeft genomen, mag het volgende kind starten.
- Laat de kinderen de hindernisbaan twee of drie keer doen. Vraag de kinderen of ze verschil merkten tussen de eerste keer en de laatste?



# De bouwstenen van de zondag

## Je moet goed zijn voor iedereen

**8-12 jaar**

### Bidden voor je vijanden

Jesus vertelt ons dat we moeten bidden voor mensen die het ons moeilijk maken. Door de puzzel op te lossen ontdekken de kinderen wat Jesus bidt als hij aan het kruis gehangen wordt.

*Wat heb je nodig?*

Per kind:

- het werkblad

En verder:

- kleurpotloden of stiften

*Aan de slag:*

- Op het werkblad staan allemaal letters.
- De kinderen kleuren de volgende letters in: a, d, e, f, g, i, j, m, n, o, r, s, t, v, w, z.
- Als ze alle letters hebben ingekleurd, lezen ze het gebed van Jesus aan het kruis.
- Waarom passen deze woorden van Jesus bij het verhaal van vandaag?

*Oplossing:*

Deze staat in Lucas 23:34: Vader, vergeef de mensen die mij doden, want ze weten niet wat ze doen.



**8-12 jaar**

### Maak van je hart een ruim/groot hart!

Jesus vraagt je om niet alleen van je vrienden te houden, maar om ook je vijanden lief te hebben. Jesus wil dat je van alle mensen houdt. Daar heb je een ruim/groot hart voor nodig. De kinderen tekenen een 3D-hart om dit te onthouden.

*Wat heb je nodig?*

Per kind:

- een vel papier
- een potlood
- een liniaal
- stiften in drie of vier kleuren

*Aan de slag:*

- De kinderen leggen het papier staand of liggend voor zich.
- In het midden van het blad tekenen ze de vorm van een hart.
- De kinderen pakken een liniaal en trekken een rechte lijn naast en tussen de twee bovenste stukken van het hart. Het is belangrijk dat deze eerste lijn goed getrokken wordt.
- Ze trekken daaronder en daarboven om de halve centimeter een nieuwe lijn, tot het hele blad (behalve het hart) gevuld is.
- In het hart tekenen ze boogvormige lijnen, die beide randen van het hart raken.
- Ze kleuren de lijnen om en om met drie of vier kleuren stift in.

### WAT HEB JE NODIG?

PER KIND:

- \* EEN VEL PAPIER \* EEN POTLOOD \* EEN LINIAAL \* STIFTEN IN DRIE OF VIER KLEUREN





De bouwstenen van de zondag

# Je moet goed zijn voor iedereen



## 15. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. Dat is een wens die vaak aan het einde van de kerkdienst wordt uitgesproken. En die zegenwens zeggen wij hier ook tegen elkaar:

**‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.’**

**Numeri 6:24-25**



### Tips

- Ga in een kring staan en houd elkaars handen vast.
- Laat drie kinderen elk een zin uitspreken, of spreek alles samen uit.

## COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap  
Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal  
Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Corien Oranje  
Illustratie: NBG/Mathias Weber  
Werkbladen: NBG/Mathias Weber  
Strip: NBG/Bart den Heeten  
3D-berg: NBG/Mathias Weber  
Lied: Ron Schröder en Marianne Busser (tekst), Marcel Zimmer (muziek)  
Vormgeving: Frivista  
DTP: Villa Grafica