

# Je moet goed zijn voor iedereen

## 1. INLEIDING BIJ HET VEERTIGDAGENPROJECT

In de veertigdagentijd lezen we teksten uit het evangelie volgens Matteüs. We horen wat Jezus zegt over Gods nieuwe wereld. En we denken na over wat wij hier en nu al van die nieuwe wereld kunnen zien.

Tijdens dit project komen de volgende verhalen uit het evangelie volgens Matteüs aan bod:

- Jezus vertelt over het echte geluk (Matteüs 5:1-12)
- Laat zien wie je echt bent (Matteüs 5:13-16)
- **Je moet goed zijn voor iedereen (Matteüs 5:43-48)**
- Onze Vader (Matteüs 6:9-13)
- Het huis op het zand (Matteüs 7:24-8:1)
- Palmzondag: 'Wie is die man?' (Matteüs 21:1-11)
- Pasen: Jezus leeft! (Matteüs 28:1-10)
- Na Pasen: De uitzending van de leerlingen (Matteüs 28:16-20)

Het project heet dit jaar: *Tussen hemel en aarde*. We beginnen met vijf teksten uit de Bergrede. Jezus vertelt in de Bergrede over Gods nieuwe wereld en hoe een leven met God eruitziet. Hij schetst deze nieuwe wereld aan de hand van mooie zegenspreuken, scherpe voorbeelden en uitdagende opdrachten. In het vervolg van het evangelie zien we hoe Jezus door Israël trekt

en deze nieuwe wereld zichtbaar maakt in zijn woorden en daden. De Bergrede krijgt hier concreet vorm.

Op Palmzondag, paaszondag en de zondag na Pasen horen we het paasverhaal zoals Matteüs dat vertelt. We denken erover na wat dit te maken heeft met Gods nieuwe wereld.

Zoals deze serie zondagen begon op een berg, zo eindigt hij ook: we lezen hoe Jezus vanaf een berg in Galilea zijn leerlingen eropuit stuurt om iedereen over hem te vertellen en om Gods nieuwe wereld te laten zien. 'En,' zegt hij, 'vergeet nooit: ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt' (Matteüs 28:20).

Voor het moment met de kinderen in de kerkdienst is er een **3D-berg** waaraan verschillende voorwerpen opgehangen kunnen worden. Op deze berg volgen de kinderen Jezus en zijn leerlingen die de berg beklimmen, onderweg naar Pasen. Elke zondag komt er een voorwerp bij dat bij het thema van die zondag hoort. Er is ook een **projectlied** beschikbaar. Voor de kinderen van 4-8 jaar en voor de kinderen van 8-12 jaar is er elke zondag een **verwerking** die aansluit bij het project. Doe je niet mee aan het hele project? Meestal kun je deze verwerking dan ook prima los gebruiken. Daarnaast is er bij elke zondag materiaal dat je sowieso kunt gebruiken, met of zonder het project.



## 2. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Op deze zondag staat Matteüs 5:43-48 centraal. Jezus zegt dat 'houden van de mensen om je heen' betekent dat je niet alleen houdt van je vrienden, maar ook van je vijanden.

Voor de kinderen van **4-8 jaar** richten we ons op Jezus die zegt dat je goed moet zijn voor alle mensen, net zoals God goed is voor iedereen.

Voor de kinderen van **8-12 jaar** richten we ons op Jezus die zegt dat je ook moet bidden voor de mensen die jou in moeilijkheden brengen, en voor je vijanden.

# Je moet goed zijn voor iedereen

## 3. CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Tijdens de eerste zondag van dit project zagen we hoe de komst van Gods nieuwe wereld centraal staat in het leven van Jezus, onder andere door wat hij aan de mensen leert in de Bergrede. Tijdens de tweede zondag lazen we hoe op de achtergrond van de Bergrede een bekend verhaal meeklinkt van het volk van Israël: het verhaal over het volk dat bij de berg Sinai de wet ontvangt van wetgever Mozes. In het gedeelte van vandaag sluit Jezus daarbij aan en legt hij verder uit waarom hij gekomen is.

Jezus zegt in Matteüs 5:17: 'Jullie moeten goed weten met welk doel ik gekomen ben. Ik ben niet gekomen om de wet van Mozes of de andere heilige boeken weg te doen. Ik ben juist gekomen om hun echte betekenis te laten zien.' In wat volgt laat Jezus zien wat hij daarmee bedoelt. Hij kiest steeds een specifieke wet en laat zien wat volgens hem de echte betekenis ervan is. Zo bespreekt hij wetten over wanneer iemand vermoord wordt (5:21-26), over vreemdgaan (5:27-30), over echtscheiding (5:31-32), over welke woorden je uitspreekt (5:33-37) en de bekende 'oog om oog, tand om tand'-wet (5:38-42). Bij elk van die wetten laat hij zien wat volgens hem de echte betekenis is. En dat doet hij ook in de tekst die we vandaag lezen.



## 4. UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Vandaag staat de uitleg centraal van de wet 'Je moet houden van de mensen om je heen. Maar je vijanden moet je haten.'

Deze wet vinden we niet letterlijk terug in het Oude Testament, maar het lijkt een combinatie van de wet uit Leviticus 19:18 en een uitleg ervan in de Joodse traditie. Deze uitleg zegt dat 'de mensen om je heen' vooral je goede vrienden zijn: gelijkgestemden, dus mensen uit je eigen 'bubbel'. De uitleg zegt dat het erom gaat dat je alleen van die mensen om je heen hoeft te houden.

Het gebod van Jezus om je vijanden lief te hebben en voor hen te bidden breekt dit open: 'de mensen om je heen' betekent echt iedereen. Van hun vrienden tot hun vijanden, de leerlingen moeten alle mensen liefhebben: 'Alleen dan zijn jullie echt kinderen van God.'

Het was in de Joodse traditie een wijdverspreide gedachte dat de mensen die bij God horen, leven zoals bij Gods karakter past. Daarom verwijst Jezus naar God als reden voor zijn

uitleg van dit gebod: 'Want ook jullie Vader in de hemel is goed voor iedereen. Hij geeft zon en regen voor iedereen, voor goede en voor slechte mensen.'

Jezus richt zich hier op de bron, op de motivatie van het liefhebben: God en zijn liefde. Dit gebod is geen goedbedoeld advies ('liefde werkt'), maar een opdracht om belangeloos te houden van de mensen om je heen. Het kan namelijk best zijn dat je vijand je het leven lastig blijft maken zonder dat hij verandert (wat je misschien stiekem hoopt of verlangt). Door je motivatie te halen uit hoe God is, zorg je dat je toegang blijft houden tot een onuitputtelijke bron van liefde.

Later in Jezus' leven zien we dat hij zelf ook doet wat hij zegt. En wel op een moment dat het wellicht het allermoeilijkste is. Als hij gekruisigd wordt, vraagt hij aan God: 'Vader, vergeef de mensen die mij doden, want ze weten niet wat ze doen' (Lukas 23:34). Zo laat Jezus op een indrukwekkende manier zien dat hij van iedereen houdt: niet alleen van zijn leerlingen, maar zelfs van de mensen die hem doden.



# Vorbereiding

## Je moet goed zijn voor iedereen

### 5. UIT DE BIJBEL



#### 4-8 jaar

Voor de jongste kinderen is er een kaartje met de tekst van Matteüs 5:48.

128

Julie moeten goed zijn voor alle mensen.  
Net zoals jullie hemelse Vader goed is voor iedereen.

MATTEÛS 5:48

BB  
BIJBEL BASICS  
debijbel.nl/bijbelbasics

#### 8-12 jaar

Voor de oudste kinderen is er een kaartje met de tekst van Matteüs 5:44.

128

Je moet ook van je vijanden houden.  
En je moet bidden voor de mensen die jou in moeilijkheden brengen.

MATTEÛS 5:44

BB  
BIJBEL BASICS  
debijbel.nl/bijbelbasics

### 6. WAT HEB JE NODIG?

#### 4-12 jaar

##### In de kerkdienst

- de bouwplaat van berg
- het kaartje de illustratie van zondag 3: het hart
- per kind twee zakjes snoep

#### 4-8 jaar

##### Om te beginnen

- Per kind:
- een post-it met een hart erop

##### Om te doen: Goed voor iedereen

- Per kind:
- de kleurplaat

En verder:

- kleurpotloden en stiften

##### Om te doen: Goed voor alle mensen

- Per kind:
- het werkblad

En verder:

- kleurpotloden en stiften

##### Om te doen: Goede-dingen-van-Jezus-quiz

- stevig plakband
- vijf vellen papier

#### 8-12 jaar

##### Om te beginnen

- drie emmers
- een vel papier met het woord 'familie', een vel papier met het woord 'vrienden', en een vel papier met het woord 'vijanden'
- (tennis)ballen of pittenzakken

##### Bijbeltekst

- een bijbel

##### Om te doen: 'Houd van je vijanden'-hindernisparcours

- allerlei materialen voor het uitzetten van een hindernisbaan, denk aan: kussens, hoepels, kleden, stoelen en planken waar je op, over of in moet klimmen of kruipen

##### Om te doen: Bidden voor je vijanden

- Per kind:
- het werkblad

En verder:

- kleurpotloden of stiften

##### Om te doen: Maak van je hart een ruim/groot hart!

- Per kind:
- een vel papier
  - een potlood
  - een liniaal
  - stiften in drie of vier kleuren

