

Vorbereiding

God houdt van ons



1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de derde en laatste van een blok met drie teksten uit de brief van Paulus aan de christenen in Rome:

- het begin van de brief waarin Paulus zijn lezers groet (in Romeinen 1)
- een tekst over God die de mensen wil redden (in Romeinen 3)
- een tekst over Gods liefde voor de mensen (in Romeinen 8).

Op deze zondag staat Romeinen 8:31-39 centraal: God houdt van ons, en niets en niemand kan zijn liefde voor ons veranderen. Voor de kinderen van **4-8 jaar** richten we ons erop dat we niet bang hoeven zijn, omdat God van ons houdt.

Voor de kinderen van **8-12 jaar** richten we ons erop dat we bij Christus horen en dat hij van ons houdt, wat er ook gebeurt.



2. CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Romeinen 8:31-39 is het slot van het belangrijkste deel van de brief aan de Romeinen, de hoofdstukken 5-8. Paulus schrijft daar dat we al zijn gered door het geloof in Jezus Christus, en daarom zijn we zeker van onze eeuwige redding als Gods nieuwe wereld komt.

Paulus vertelt dat we door de heilige Geest kunnen leven zoals God het wil. Hij zegt ook dat dit niet betekent dat het leven altijd makkelijk is, of dat er geen lijden is. Maar het betekent dat God gelovigen heeft uitgekozen voor het eeuwige leven.

Romeinen 8:31-39 is een lofprijzing over Gods eeuwige liefde.

De brief van Paulus aan de Romeinen is de langste brief in de Bijbel. Je kunt de brief ook heel goed lezen als een uitgebreid betoog over wat voor Paulus de kern van het geloof is. Paulus gebruikt voor zijn betoog elementen uit de retorica. Retorica is de kunst van het spreken in het openbaar. Dat betekent dat Paulus op

allerlei manieren zijn lezers probeert te overtuigen van zijn verhaal.

Paulus sluit de kern van zijn betoog (hoofdstuk 5-8) af met de vraag: Wat moet ik hier verder nog over zeggen? Het is een retorische vraag: Paulus verwacht dus geen antwoord, maar hoopt dat de lezer zich aangesproken voelt en aanneemt wat Paulus zegt. Paulus stelt meer vragen in dit gedeelte. Zo hoopt hij dat mensen even stoppen en meedenken in zijn redentatie: Wat zou ik daarop antwoorden? Zo raken de lezers persoonlijk betrokken op het antwoord dat Paulus geeft.

Een ander element uit de retorica dat Paulus gebruikt, zijn opsommingen (in vers 35 en 38-39). 'Niets kan dat veranderen', zegt Paulus. Maar door daarbij een lijst met concrete voorbeelden te geven, krijgen de lezers er een duidelijker beeld van en komt de boodschap meer binnen. Omdat het een manier van overtuigen is, hoeft de lijst niet compleet te zijn; het is een willekeurige opsomming van voorbeelden.

Vorbereiding

God houdt van ons



3. UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Romeinen 8:31-39 is de conclusie van hoofdstuk 5-8. De vraag 'Wat moet ik hier verder nog over zeggen?' betekent dat Paulus hier een samenvatting van het voorgaande geeft. En Paulus' antwoord is heel kort: God houdt van ons. Daarop volgt meteen weer een vraag: Voor wie zouden wij dan nog bang moeten zijn? Paulus geeft niet direct een antwoord, maar in vers 32 zet hij iets tegenover die angst.

Daar schrijft Paulus dat God toeliet dat Jezus werd gedood, dat deed hij voor ons allemaal. En als dat zo is, zegt Paulus, is het ook zeker dat God ons het eeuwige leven zal geven. Daaruit blijkt dat God van ons houdt.

In dit vers zegt Paulus ongeveer hetzelfde als in Romeinen 5:6-8. Hij vindt het heel belangrijk om dit nog een keer te noemen. Maar vers 32 doet ook denken aan het offer van Isaak (Genesis 22:12 en 16). Abraham was bereid om zijn zoon te offeren; zo liet God ook toe dat zijn eigen Zoon werd gedood.

In de volgende verzen (33-34) legt Paulus

het nog een keer uit: Moeten we bang zijn voor mensen die ons beschuldigen of veroordelen? Nee, God ziet ons als goede mensen (zie ook zondag 108 van *Bijbel Basics*, over Romeinen 3:21-31).

In vers 35 verschuift de focus van God naar Jezus. Daar staat: 'Christus houdt van ons.' Niets kan dat veranderen, zegt Paulus. Zelfs niet als we moeten lijden. En Paulus weet waarover hij praat: de dingen die hij noemt, heeft hij zelf meegemaakt. Dat lees je in 2 Korintiërs 11:24-27 en 12:10. Hoe zwaar het ook wordt, zegt Paulus in vers 37, we zullen de moeilijkheden overwinnen. Omdat God van ons houdt.

Paulus sluit zijn conclusie af met de woorden: 'Dit weet ik zeker' (vers 38-39), met andere woorden: Hiervan ben ik overtuigd... Dat God door Jezus Christus laat zien hoeveel hij van ons houdt.

Dat is de samenvatting van al het voorgaande in de brief. En niets kan dat veranderen, wat er ook gebeurt.

Vorbereiding

God houdt van ons

4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar

Voor de jongste kinderen is er een kaartje met de tekst van Romeinen 8:31.



8-12 jaar

Voor de oudste kinderen is er een kaartje met de tekst van Romeinen 8:35.



5. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar

In de kerkdienst

- een tafel
- een glas
- een potlood
- water

4-8 jaar

Om te beginnen

- A4-papier
- kleurpotloden of viltstiften

Om te doen: Wees niet bang, God houdt van jou!

Per kind:

- het werkblad op A3-formaat (A4-formaat kan ook)

En verder:

- allerhande materialen, zoals:
 - gekleurd papier
 - oude tijdschriften
 - vliegerpapier
 - vingerverf of gewone verf
 - lapjes stof
 - stickers

- veertjes
- dikke viltstiften
- scharen

Om te doen: Ben je bang? God houdt van jou!

- voor ieder kind een opgeblazen ballon met twee snoephartjes erin
- een breinaald of satéprikker
- een blinddoek
- een mand of een doos
- een bakje om de snoepjes in te doen

Om te doen: God laat zien dat hij van ons houdt

Per kind:

- het werkblad
- een pen

8-12 jaar

Om te beginnen

Per kind:

- een grote post-it
- een pen

En verder:

- een groot hart uitgeknipt uit stevig karton, of een hart op een groot vel papier
- tape of stevig plakband om het hart op te hangen

Bijbeltekst

- een bijbel

Om te doen: Kraak de bijbeltekst

Per kind:

- het werkblad
- een pen

Om te doen: Liefdeslied

Per groepje:

- een vel papier
- een pen

Om te doen: Wat er ook gebeurt...

- een kleine emmer met een hengel
- water

