

Pasen: bevrijd op weg naar Gods nieuwe wereld

In de kerkdienst



7. MOMENT MET DE KINDEREN IN DE DIENST

Belooft land in zicht

Wat heb je nodig?

- een groot dienblad
- schelpenzand of speelzand
- de kijkplaat voor de zevende zondag
- voorbeeld van de projectknutsel

Aan de slag

- Lees Hebreëen 3:1, of vraag een kind om dit te doen.
- Het is Pasen, als het goed is, is de tuinkers opgekomen!
- Plaats een bordje met een toastje met ei en tuinkers (zie opdracht projectknutsel) en de laatste plaat op de kijktafel.
- Op de laatste plaat is een open rotsgraf te zien, met uitzicht op Gods nieuwe wereld. Deze nieuwe wereld doet denken aan het beloofde land, dat te zien is op de vierde plaat.
- Zing vervolgens met elkaar het projectlied.

Uitleg over de kijktafel:

- Neem een groot dienblad. Vul het dienblad met schelpenzand of speelzand. Dit staat voor de woestijn.
- Maak met je vinger een weg door het zand. Links worden in de loop van de weken de platen en voorwerpen uit de eerste drie verhalen bij het Oude Testament geplaatst. Rechts komen de platen en voorwerpen van de laatste drie verhalen uit het Nieuwe Testament. Bij de vierde zondag is er een plaat met een wegwijzer, waarop beloofde land staat. Deze kan op de weg worden geplaatst.

Zet het dienblad op een mooie, zichtbare plek in de kerk. Geef alle voorwerpen en platen in de loop van de veertigdagentijd een plekje op de kijktafel.

'Vrienden, jullie horen bij God. Hij heeft jullie uitgekozen om zijn nieuwe wereld binnen te gaan, want jullie geloven in Jezus.'

Hebreëen 3:1



Tips

- Leg aan de linkerkant van het dienblad een blaadje donkergrijs papier. Dit is het beeld van Egypte, van de slavernij en de dood. Leg in het midden van het dienblad een blauwe strook papier als beeld van het water van de Rietzee. Leg rechts een groen blaadje als beeld van het beloofde land.
- Heb je geen dienblad en zand? Gebruik dan een groot karton waar je alle voorwerpen op zet.

De bouwstenen van de zondag

Pasen: bevrijd op weg naar Gods nieuwe wereld

In de kerkdienst



8. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar

Het graf is leeg

De steen is weggerold, het graf is leeg: het is Pasen!

De kinderen krijgen een opdracht die dit verbeeldt.

Wat heb je nodig?

- vier enveloppen
- een stukje keukenpapier
- een klein kiezelsteentje of een plaatje van een steen
- een briefje met het cijfer '3' erop
- een stift

Vooraf:

- Doe in drie enveloppen achtereenvolgens het keukenpapiertje, het steentje en het briefje. Laat één envelop leeg.
- Plak de enveloppen dicht.
- Nummer de enveloppen 1 tot en met 4, waarbij de envelop met het keukenpapier een 1 krijgt, de envelop met het steentje een 2 en de envelop met het briefje een 3. De lege envelop wordt met een 4 genummerd.
- Verstop de vier enveloppen.

Aan de slag:

- Vertel de kinderen dat de vrouwen bij het graf op zoek zijn naar Jezus, die er niet meer is. De kinderen gaan ook op zoek; ze zoeken het verhaal van Pasen.
- De kinderen zoeken de vier enveloppen.
- Als de enveloppen zijn gevonden, mag een kind de envelop met het cijfer '1' erop openmaken. Het keukenpapiertje staat voor de doeken waarin Jezus is gewikkeld voordat Hij in het graf werd gelegd.
- De tweede envelop wordt opengemaakt en bevat een steentje. Weten de kinderen wat hiermee wordt bedoeld?
- En weten ze ook wat het cijfer '3' in de derde envelop met het verhaal van Jezus in het graf te maken heeft?
- Als laatste wordt de vierde envelop opengemaakt: wat heeft deze envelop met Pasen te maken?

8-12 jaar

Van kruis naar opstanding

Vandaag vieren we het paasfeest. De kinderen tekenen in het kruis waar ze bij Pasen aan denken.

Wat heb je nodig?

- het werkblad
- kleurpotloden, viltstiften en wasco

Aan de slag:

- De kinderen kiezen kleuren die volgens hen horen bij het paasfeest.
- Ze tekenen met de gekozen kleuren potloden, viltstiften of wasco in het kruis op het vel papier.
- Kies met het oog op jouw groep een van deze opdrachten waar de kinderen over gaan tekenen:
 1. De kinderen tekenen wat ze weten over het paasverhaal.
 2. Door Jezus' opstanding zijn de mensen bevrijd. De kinderen tekenen waar volgens hen de mensen van bevrijd zijn.
 3. Waarom is Pasen zo belangrijk? De kinderen tekenen wat Pasen in gang gezet heeft.
 4. We zeggen dat we door Jezus' opstanding op weg mogen gaan naar Gods nieuwe wereld. De kinderen tekenen hoe die wereld er volgens hen uitziet.
- De kinderen vertellen wat ze hebben getekend.



Tips

- Maak een schilderijtje met een lijst eromheen van de tekening door de vier punten 5 centimeter in te knippen. Plak bij iedere punt de beide ingeknipte stukjes over elkaar.
- Als je minder tijd hebt, kun je de kinderen hun antwoord laten opschrijven of bespreek een van de opdrachten met alle kinderen samen.



De bouwstenen van de zondag

Pasen: bevrijd op weg naar Gods nieuwe wereld

9. GEBED ALS DE KINDERDIENST BEGINT



God van bevrijding,
Het is eindelijk zover.
Vandaag vieren we het paasfeest!
Zoals het volk Israël met het paasfeest viert
dat U hen heeft bevrijd uit Egypte,
zo vieren wij vandaag
dat Jezus ons bevrijd heeft.
En nu zijn we onderweg,
op reis naar Gods nieuw wereld.
We bidden U,
laat die nieuwe wereld snel komen.
Amen.

Tip

Ga in een kring zitten voor dit gebed. Je kunt een kaars aansteken, of de kaars die je meeneemt uit de dienst in het midden zetten.

10. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar

Bij Lucas 23:50 – 24:8 en Hebrreeën 3:1

Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het verhaal met elkaar de plaat bij dit verhaal.

Vraag de kinderen om goed te kijken en te vertellen wat ze zien.

Je kunt eventueel de weetjes uit het bovenbouw materiaal gebruiken om wat meer uit te leggen.



Door de dood heen!

Boas en zijn neefjes en nichtjes zitten weer aan tafel met hun papa's en mama's en opa's en oma's. Ze zijn alwéér zo lekker aan het eten. Ze vieren, net als gisteren, weer het paasfeest, het feest waarbij ze terugdenken aan hoe God lang geleden de Israëlieten bevrijdde uit Egypte.

Gisteren vertelde Johannes, de vader van Boas, een heel ander paasverhaal. Een verhaal over Jezus. Over dat de mensen Jezus aan een kruis gingen hangen, en dat Jezus toen stierf. Terwijl Hij helemaal niks verkeerd had gedaan. Jezus had alleen maar goede dingen gedaan. Hij had mensen beter gemaakt, en de mensen verteld over God, zijn Vader. En toch maakten ze Hem dood.

Het was een heel verdrietig verhaal. Boas snapte niet dat papa zoiets ging vertellen tijdens het paasfeest. Een verhaal over Jezus die aan een kruis werd gehangen, dat heeft toch helemaal niks te maken met het paasfeest?

Maar papa zei dat het verhaal nog niet afgelopen is. Dat hij vandaag nog meer wil vertellen over Jezus. Nog meer verdrietige dingen zeker? Boas heeft er helemaal geen zin in.

Maar daar begint papa al te vertellen. 'Dus,' zegt hij. 'Ik vertelde jullie gisteren dat Jezus was gestorven, aan dat kruis. We waren heel verdrietig, dat snappen jullie wel. We hadden Jezus niet kunnen redden, en nu was Hij dood. We konden helemaal niks meer voor Hem doen. We konden Hem alleen nog maar begraven.'

Maar zouden de soldaten het wel goed vinden als wij Hem van het kruis af zouden halen? Nee, natuurlijk niet.

Gelukkig was er een belangrijke man die ons hielp. Josef, heet hij. Josef kent de baas van de soldaten, en hij ging naar hem toe en zei: 'Jezus is gestorven. Mogen wij zijn lichaam van het kruis af halen en Hem begraven?'

'Goed, doe maar,' zei de baas van de soldaten.

En toen,' zegt papa, 'hebben we Jezus heel voorzichtig van het kruis gehaald, en Hem in een doek gewikkeld die Josef gekocht had. Maar waar moesten we Hem begraven?'

'Ik heb een graf,' zei Josef toen. 'Een graf in een rots. Het is hier vlakbij.'

Dat graf had hij alvast gekocht voor als hij op een dag zelf dood zou gaan, maar hij hield zoveel van Jezus dat hij zei: 'Dat graf van mij, daar gaan we Jezus in leggen. Het is voor Hem.' En toen hebben we het lichaam van Jezus daarnaartoe gebracht en in dat rotsgraf gelegd, en daarna hebben we een grote steen voor de opening van het graf gerold.

'Maar we moeten Jezus' lichaam nog



De bouwstenen van de zondag

Pasen: bevrijd op weg naar Gods nieuwe wereld

wassen,' zeiden een paar vrouwen, die er ook bij waren. Dat waren Maria, uit Magdala, Johanna, nog een andere Maria, en nog een paar vrouwen, die ook altijd met Jezus en ons meegingen. 'En we moeten Hem nog inwrijven met zalf die lekker ruikt.'

Dat hoort natuurlijk als iemand gestorven is. Dat doen de vrouwen dan altijd. Maar ja, maar dat kon niet meer. Want het was vrijdag, aan eind van de middag, en de zon was al bijna onder. De sabbat zou beginnen.'

Boas knikt. Hij snapt het. Op vrijdagavond begint de sabbat, en op sabbat mag je niet werken.

'Dus toen zijn we met z'n allen teruggegaan naar Jeruzalem,' zegt Johannes. 'Ik ben nog nooit zo verdrietig geweest, mijn hele leven niet.' Hij is even stil.

Dan zegt hij: 'Maar weet je wat de vrouwen deden? Die wachtten tot de sabbat voorbij was, en op zondagmorgen vroeg, nog vóór het licht werd, zijn ze naar het graf gegaan, met olie met kruiden. Want ze wilden beslist het lichaam van Jezus verzorgen. Maar toen ze bij het graf kwamen, zagen

ze dat de grote steen er niet meer voor lag. De steen was weggerold! De vrouwen dachten: wat is er hier aan de hand? Dus ze gingen in het graf kijken, en weet je wat ze zagen? Het lichaam van Jezus lag er niet meer in!

De vrouwen schrokken natuurlijk vreselijk. Hoe kon dat nou!

En toen ineens zagen ze een heel fel licht. En ze keken opzij, en wat zagen ze? Twee engelen! De vrouwen hadden nog nooit in hun leven een engel gezien, maar toen ze die kleren zagen – het leek wel of ze licht gaven – wisten ze wisten het meteen: dit zijn engelen.

Ze waren zo bang dat ze gewoon niet durfden te kijken.

Maar een van die engelen begon te praten, alsof het heel gewoon was. 'Waarom zoeken jullie een levende man in een graf?' zei hij. 'Jezus is hier niet. Hij leeft. Hij is opgestaan uit de dood. Dat heeft Hij trouwens van tevoren al tegen jullie gezegd. Dat Hij gevangengenomen zou worden en zou sterven aan een kruis, maar dat hij drie dagen later weer levend zou worden.'

O ja, natuurlijk, dachten de vrouwen. Dat is ook zo. Nu weten we het weer. Jezus

heeft het erover gehad. Dat Hij dood zou gaan, maar dat Hij ook weer levend zou worden. Toen de engelen weer weg waren, zijn de vrouwen heel hard teruggerend naar Jeruzalem om het aan ons te vertellen.'

'En was het waar?' vraagt Boas hoopvol. Hij heeft ademloos zitten luisteren, net als alle anderen aan tafel. 'Was het echt waar dat Jezus weer leefde?'

Johannes knikt. Hij kijkt blij. 'Het was zeker waar! Maar ik schaam me om het te moeten zeggen...' Hij kijkt naar zijn broer, Andreas, die aan de andere kant van de tafel zit.

'Wij geloofden het niet,' zegt Andreas. Hij steekt zijn beide handen in de lucht en zucht.

'Klopt,' zegt Johannes. 'Erg, hè? We geloofden er helemaal niks van. Pas toen Petrus gekeken had, en terugkwam, en zei dat het echt waar was, toen gingen we het geloven.'

'En heb je Jezus ook gezien?' vraagt Boas. 'Ik bedoel, echt gezien?'

'Jazeker!' lacht Johannes. 'Ik heb Hem echt gezien. Hij leeft. Het is net alsof Hij zomaar door de dood heen gelopen is, en weer in het leven terecht is gekomen.'

'Wat een mooi verhaal,' zegt opa.

Hij strijkt met zijn hand over zijn baard. 'Ik wist wel dat die Jezus een bijzondere man was. Ik wist het al toen ik Hem voor de eerste keer zag. Toen Hij tegen jou en je broer zei dat jullie met Hem mee moesten gaan. Maar ik snap alleen niet wat het te maken heeft met Pasen.

Een mens die opstaat uit de dood...'

'Niet zomaar een mens,' zegt Johannes. 'Jezus is de Zoon van God. God had Hem naar de aarde gestuurd. Hij is de redder op wie we al zo lang wachten. Dit verhaal hoort vanaf nu ook bij Pasen. Net zoals God de Israëlieten vroeger bevrijd heeft uit Egypte, zo heeft Jezus óns gered.'

Hij stierf terwijl Hij niets verkeerds gedaan had. Maar daardoor heeft Hij ons bevrijd. Dankzij Jezus mogen wij allemaal bij Gods nieuwe wereld horen. Ook jij en ik, pa.' Johannes kijkt de tafel rond en spreidt zijn armen uit. 'Jullie allemaal. Dat is toch het mooiste nieuws dat je kunt krijgen?'

Boas knikt. Dat is het mooiste nieuws dat je kunt krijgen, dat je bij Gods nieuwe wereld mag horen.

Pasen: bevrijd op weg naar Gods nieuwe wereld

8-12 jaar

Bij Lucas 23:50 - 24:8

Jezus wordt begraven

Er was in Jeruzalem een man die Josef heette. Hij kwam uit de Joodse stad Arimatea, en hij hoorde bij de Joodse leiders. Maar wat ze met Jezus gedaan hadden, vond hij niet goed. Josef was een goede en eerlijke man. En hij geloofde dat Gods nieuwe wereld snel zou komen. Josef ging naar Pilatus en vroeg of hij het lichaam van Jezus mee mocht nemen. Daarna haalde hij Jezus' lichaam van het kruis af en wikkelde het in een doek. Hij legde het lichaam in een nieuw en leeg graf, dat uitgehakt was in een rots. Dat gebeurde allemaal op de dag voor de sabbat. De sabbat zou nu bijna beginnen. De vrouwen uit Galilea die met Jezus meegekomen waren, volgden Josef. En ze zagen het graf waar Jezus neergelegd was. Toen gingen ze terug naar Jeruzalem om geurige olie met kruiden klaar te maken. Maar op sabbat deden ze niets, want zo staat het in de wet.

De vrouwen gaan naar het graf

Op zondagochtend gingen de vrouwen heel vroeg naar het graf. Ze hadden de olie bij zich die ze klaargemaakt hadden. Maar toen ze bij het graf kwamen, zagen ze dat de steen voor het graf weggerold was. Ze gingen naar binnen. Maar het lichaam van de Heer Jezus lag er niet. De vrouwen schrokken vreselijk.

De vrouwen horen dat Jezus is opgestaan

Plotseling stonden er twee engelen bij hen, in stralende kleren. De vrouwen waren zo bang, dat ze niet naar hen durfden te kijken. De engelen zeiden: 'Waarom zoeken jullie een levende man in een graf? Jezus is hier niet. Hij is opgestaan uit de dood. Weten jullie nog wat hij in Galilea gezegd heeft? Hij zei: 'Ik, de Mensenzoon, zal door slechte mensen gevangengenomen worden. Ze zullen mij aan het kruis laten sterven. Maar drie dagen later zal ik opstaan uit de dood.' Toen herinnerden de vrouwen zich de woorden van Jezus.

De vrouwen vertellen het nieuws door

De vrouwen gingen terug naar de stad. Het waren Maria uit Magdala, Johanna, en Maria, de moeder van Jakobus, en nog een paar andere vrouwen. Ze gingen alles vertellen aan de elf leerlingen en aan de andere leerlingen die bij hen waren. Maar de leerlingen vonden het verhaal van de vrouwen maar onzin. Ze geloofden het niet.

Alleen Petrus stond op en rende naar het graf. Daar bukte hij zich en keek naar binnen. Hij zag alleen de doeken liggen. Toen ging hij terug. Hij was erg verbaasd over wat er gebeurd was.

Hebreeën 3:1

Vrienden, jullie horen bij God. Hij heeft jullie uitgekozen om zijn nieuwe wereld binnen te gaan, want jullie geloven in Jezus. Blijf doen wat Jezus gezegd heeft, want hij werd door God naar de aarde gestuurd.

De bouwstenen van de zondag

Pasen: bevrijd op weg naar Gods nieuwe wereld



11. OM TE WETEN

Pasen: een feest van bevrijding

De afgelopen twee weken hebben we gezien hoe er in de verhalen over het sterven van Jezus een verband wordt gelegd met Gods bevrijding van het volk Israël uit Egypte:

- De Israëlieten werden in Egypte gered dankzij het bloed van een lam dat ze aan hun deurposten moesten smeren. Jezus legt tijdens zijn laatste maaltijd uit dat zijn bloed (dat staat voor zijn dood) de mensen zal redden (zie zondag 5 en 6).
- Mozes droeg de Israëlieten op om de bevrijding uit Egypte ieder jaar tijdens het paasfeest te herdenken. Jezus geeft zijn leerlingen de opdracht om steeds opnieuw een maaltijd te vieren, om zo aan Hem te blijven denken (zie zondag 5).

Vandaag lezen we dat Jezus op paaszon­dag is op­ge­staan uit de dood. Daardoor heeft Hij de mensen uit de macht van de dood bevrijd. Hier zie je dus een derde link: zoals het volk

Israël met het paasfeest viert dat God hen heeft bevrijd uit Egypte, zo vieren christenen met Pasen dat Christus ons heeft bevrijd.

Op reis naar het beloofde land

Nadat de Israëlieten waren bevrijd uit Egypte begon er een lange en zware tocht door de woestijn op weg naar het beloofde land. Ook aan ons heeft God een heel mooi land beloofd: Gods nieuwe wereld (zie Om te weten zondag 5). In de Bijbeltekst van vandaag kun je lezen dat Josef uit Arimatea geloofde dat Gods nieuwe wereld snel zou komen (Lucas 23:51). Eigenlijk kun je zeggen dat wij, net als de Israëlieten, op reis zijn naar het land dat ons beloofd is. We zijn onderweg naar Gods nieuwe wereld. Die reis duurt misschien wel ons hele leven lang. Het is niet altijd een makkelijke reis. We moeten doen wat Jezus van ons vraagt, en goed zijn voor andere mensen. Maar een mooiere eindbestemming bestaat niet.



12. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten vragen: 'weetvragen' en 'denkvragen'. Antwoorden op de weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Over de denkvragen kun je met elkaar wat langer doorpraten. Op denkvragen zijn er dus ook geen foute antwoorden!

4-8 jaar

- In het verhaal vertelt Johannes aan de kinderen over de begrafenis van Jezus. Wat kun je hierover vertellen?
- Waarom gaan een paar vrouwen op zondagmorgen naar het graf toe?
- Waarom schrikken de vrouwen zo ontzettend als ze bij het graf aankomen?
- Wat is er met Jezus gebeurd?
- Waarom is het paasfeest zo'n bijzonder feest? Wat vind jij er bijzonder aan?

6-8 jaar

- Het volk van Israël viert met het paasfeest dat God het volk vroeger heeft bevrijd uit Egypte.

Weet jij misschien wat het paasfeest dat wij vandaag vieren hier mee te maken heeft?

8-12 jaar

- Wat kom je uit het bijbelgedeelte te weten over Josef:
 - Waar woont hij?
 - Bij welke groep hoort hij?
 - Wat wordt er over hem gezegd hoe hij is?
 - Wat gelooft hij?
 - Wat vraagt hij aan Pilatus en wat doet hij vervolgens?
- Zou je iets van Josef kunnen leren?
- De vrouwen vertellen aan de leerlingen dat Jezus is opgestaan. Die vinden het verhaal van de vrouwen maar onzin en geloven het niet. Wat vind jij van de reactie van de leerlingen?
- Door Jezus' opstanding zijn we bevrijd. Waar zijn we van bevrijd?
- Door Jezus' opstanding gaan we samen op weg naar Gods nieuwe wereld. Wat wordt er volgens jou bedoeld met die nieuwe wereld?

13. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar *Pasen is een nieuw begin, De steen is weg* (Elly en Rikkert).



Pasen: bevrijd op weg naar Gods nieuwe wereld

14. OM TE DOEN



4-12 jaar

Projectknutsel - proef het nieuwe leven!

Vandaag wordt het paasproject afgesloten, de kijktafel is compleet. Vorige week hebben de kinderen tuinkers gezaaid. Het is Pasen, als het goed is, is de tuinkers opgekomen!

Wat heb je nodig?

- Per kind:
- een toastje
 - twee plakjes ei
 - een beetje tuinkers

Aan de slag:

- Geef de kinderen een lekker toastje met ei erop. Strooi een beetje tuinkers over het ei.



Tip

De kinderen kunnen thuis de tuinkers op de kijktafel afknippen en het toevoegen aan een lekker paasomeletje.

4-6 jaar

Een nieuw begin

Een leeg graf! De kinderen maken een draaicirkel, waarbij ze steeds iets nieuws ontdekken in het lege graf.

Wat heb je nodig?

- Per kind:
- het werkblad
 - een splitpen

En verder:

- viltstiften of kleurpotloden
- scharen
- prikpenen of een puntige schaar

Aan de slag:

- De kinderen knippen de cirkels uit en ook het grijze vakje.
- Ze kleuren de cirkels in.
- Ze leggen de cirkel met het rotsgraf (de voorkant) op de cirkel met de vier plaatjes.
- De cirkel met Jezus erop leggen ze onder de cirkel met de vier plaatjes, maar met het plaatje van Jezus naar onderen. Het plaatje van Jezus is dus op de onderkant te zien.
- De kinderen maken in het midden een klein gaatje met de prikpen.
- Ze duwen de splitpen erdoorheen en vouwen de splitpen open aan de achterkant.
- De kinderen kunnen de cirkel draaien en vertellen wat ze in het rotsgraf zien.



Tip

Knip alle cirkels alvast uit voor de kinderen.

De bouwstenen van de zondag

Pasen: bevrijd op weg naar Gods nieuwe wereld

6-8 jaar

Doorkijkje na Pasen

De steen is weggerold, Jezus is opgestaan uit het graf. Pasen brengt ons een nieuw begin: we zijn onderweg naar Gods nieuwe wereld. De kinderen maken een doorkijkvenster naar die beloofde nieuwe wereld.

Wat heb je nodig?

Per kind:

- het werkblad
- een stevig vouwblaadje van 16 x 16 centimeter
- twee stukjes karton van 5 x 5 centimeter

En verder:

- viltstiften
- een bruin kleurpotlood
- scharen
- lijm
- eventueel doorschijnend folie

Aan de slag:

- Laat het werkblad zien en wijs de kinderen op het kruis in de twee ramen.
- Ze knippen het venster en de ramen uit.
- Ze knippen de ramen door de helft over de stippellijn in het midden.
- Ze kleuren het kruis bruin.
- Ze kleuren de kozijnen in.
- Ze kleuren het kleurplaatje van het beloofde land op het raam in.
- Ze plakken de ramen links en rechts op het venster.

Let op: alleen het linker- en rechterkozijn, zie de vouwstippellijntjes.

- Ze plakken het vensterraam op het vouwblaadje.
- Ze vouwen de twee ramen open (zie de vouwstippellijntjes) en kijken door het kruis naar het beloofde land.
- Ze knippen de twee opzetstukjes precies in het midden tot de helft in.
- Ze doen één opzetstukje rechtsonder en het tweede opzetstukje linksonder het raam.



4-8 jaar

Helemaal weg

De steen is weggerold, het graf is leeg: het is Pasen!

De kinderen bedenken hoe ze de weggerolde steen uitbeelden.

Wat heb je nodig?

- een muziekdirager
- de tekst van het lied 'De steen is weg', Elly en Rikkert

Aan de slag:

- Luister met de kinderen naar het liedje of zing het met elkaar.
- Bedenk met elkaar hoe je de zin 'Ik voel me nieuw' zou kunnen

uitbeelden.

- De kinderen bedenken ook een gebaar bij het woord 'weg'.
- Vertel de kinderen dat ze bij het woord 'foetsie' allemaal een gat in de lucht mogen springen.
- Luister opnieuw naar het liedje of zing het met elkaar, waarbij de kinderen de afgesproken gebaren maken.

Tip

Kies het liedje: *Pasen is een nieuw begin*, waarbij je de woorden die met bloemen te maken hebben, uitbeeldt.

Tip

De oudere kinderen kunnen de vensters uit de ramen knippen en daar doorschijnend folie achter plakken.



De bouwstenen van de zondag

Pasen: bevrijd op weg naar Gods nieuwe wereld



8-12 jaar

De tranen voorbij

De vrienden van Jezus treuren om zijn sterven. Ze huilen tranen. Tranen zijn zout. Maar wat een blijdschap: het graf is leeg, Jezus is opgestaan.

De kinderen maken een rotsgraf van zout, als herinnering aan al die gehulde tranen en tegelijk om eraan te blijven denken dat door het lege graf de weg naar Gods nieuwe wereld open ligt.

Wat heb je nodig?

Per kind:

- zoutdeeg
- een kartonnen plaatje van 20 x 20 centimeter
- twee (ijslolly)stokjes

En verder:

- lijm
- eventueel een deegroller

Vooraf:

- Maak het zoutdeeg klaar. Hieronder vind je een recept.

Wat heb je nodig?

(Deze hoeveelheid is voor drie kinderen.)

- één kop zout
- drie koppen witte bloem (geen zelfrijzend bakmeel)
- één kop water
- één eetlepel olie, bijvoorbeeld olijfolie
- een grote, stevige mengkom

Aan de slag met het zoutdeeg:

- Gebruik voor de delen zout, bloem en water steeds dezelfde kop.
- Meng het zout en het water in de mengkom.
- Voeg beetje bij beetje de drie koppen bloem toe en kneed het met je handen in de kom.
- Heb je een bol, doe er dan een beetje olie erbij en kneed het opnieuw goed door.
- Is het te korrelig of te droog, voeg wat druppels water toe. Is het te nat, voeg wat bloem toe.

Aan de slag:

- De kinderen delen het deeg in drieën: een groot deel voor de grafheuvel, een kleiner deel om een platte lap te maken die op het karton past, en een nog kleiner deel voor de grafsteen.
- Ze maken een platte ondergrond met een deegroller of met de platte hand en leggen dat op het karton.
- Ze maken de grafheuvel door een bolvormig kommetje te maken en deze op de zijkant te leggen, zodat de opening aan de voorkant zit. Dit zetten ze op de ondergrond.
- De kinderen maken van een klein stukje deeg een platte cirkel als steen. Deze wordt rechtop tegen de heuvel gezet.
- Van de twee ijslollystokjes maken ze een kruisje. Dat steken ze achter de grafheuvel in de ondergrond.

De bouwstenen van de zondag

Pasen: bevrijd op weg naar Gods nieuwe wereld

8-12 jaar

Paaskletspot

De kinderen praten met elkaar over de betekenis van Pasen en geven elkaar iets lekkers met een wens erbij.

Wat heb je nodig?

- de kaartjes van het werkblad
- een grote glazen pot
- een zak paaseitjes
- een schaar
- eventueel een geel lint

Vooraf:

- Knip de kaartjes uit het werkblad en vouw ze één keer dubbel.
- Vul de pot met de paaseitjes en de kaartjes.
- Versier de pot met een geel lint.

Aan de slag:

- Ga in een kring zitten en zet de pot in het midden.
- Laat een kind uit de pot een kaartje en een paaseitje pakken.
- Het kind leest de vraag voor en beantwoordt deze.
- Andere kinderen mogen hier aanvullend op reageren, maar let op: antwoorden zijn niet goed of fout, het gaat erom dat de kinderen hun eigen beleving met elkaar delen.
- Na de vraag geeft het kind het paaseitje weg aan een ander kind, met een wens of een compliment.
- Ga in ieder geval door tot alle kinderen een vraag hebben beantwoord en een paaseitje hebben gekregen en speel het spel eventueel verder als er nog vragen en paaseitjes over zijn.



Werkblad (8-12 jaar) - Paaskletspot
Pasen: bevrijd op weg naar Gods nieuwe wereld

Gods nieuwe wereld hoe zet die er volgens jou uit?	Zou jij een taak hebben in Gods nieuwe wereld? Welke taak zou dat zijn?	Zouden de mensen in Gods nieuwe wereld op iets kunnen?	Wat eet je het liefst als paaseitje?
Heb jij wel eens een wonder meegemaakt?	Wat is volgens jou de beste verstopplek voor een paaseitje?	Wat is volgens jou de boodschap van Pasen?	De Israëlieten kwamen in het berouwde land aan. Wat zou dat voor een land zijn?
Waarom zouden er mensen zijn die niet geloven dat Jezus is opgestaan?	Wat zou de opstanding van Jezus met Gods nieuwe wereld te maken kunnen hebben?	Wiek hard is het beterschap? Kunt Pasen of Pasen? Of zijn ze even belangrijk, vind je?	Zou je het paaseitje 'uw' hebben willen meemaken?

Lucas 23:50 - 24:8 en Hebrreeën 3:1 | Pasen: bevrijd op weg naar Gods nieuwe wereld

BB BIJBEL BASICS

Voorbereiding | Bouwstenen | Werkblad

Werkblad (8-12 jaar) - Paaskletspot
Pasen: bevrijd op weg naar Gods nieuwe wereld

Wat is de betekenis van het paaseitje, of moede het voor jou geven verschaft?	Zou je de opstanding van Jezus een wonder kunnen noemen?	Waarom kun je Pasen een 'feest van bevrijding' noemen?	Als Jezus niet het offerand had willen zijn, hoe zou Pasen dan zijn gelopen?
Hoe kon Jezus van dood weer levend worden?	Met wie vier je het beste Pasen?	Als je in twee jaren het paaseitje zou moeten vertellen, wat zou je dan zeggen?	Waarom zou het verhaal van de opstanding van Jezus in de Bijbel staan?
Welke smaak paaseitjes vind je het leukst?	Wat vind je het mooiste van het paaseitje?	Wat gaan jullie op Tweede Paasdag doen?	Welke gelukken hoop je volgens jou te krijgen?

Lucas 23:50 - 24:8 en Hebrreeën 3:1 | Pasen: bevrijd op weg naar Gods nieuwe wereld

BB BIJBEL BASICS

Voorbereiding | Bouwstenen | Werkblad

De bouwstenen van de zondag

Pasen: bevrijd op weg naar Gods nieuwe wereld

8-12 jaar

Een bijzonder inkijkje

Door Jezus' opstanding zijn de mensen bevrijd en mogen we samen op weg gaan naar Gods nieuwe wereld. Maar hoe ziet die nieuwe wereld eruit? We zouden graag een inkijkje willen hebben! We willen graag iets zien, wat niet zomaar te zien is. Met dit proefje krijg je een inkijkje in een ei, het beeld van nieuw leven.

Wat heb je nodig?

- een schoenendoos met een deksel
- een rauw ei
- een schaar

- een mobiele telefoon
- eventueel een glas met schoonmaakazijn

Aan de slag:

- Maak met de schaar een gat in het deksel, het gat moet iets kleiner zijn dan het ei.
- Doe het licht van de mobiele telefoon aan en leg de telefoon in de doos, precies onder het gat.
- Leg het ei op het gat.
- Verduister de ruimte of zoek ergens anders in het gebouw een donkere ruimte.
- Als het goed is, kun je nu een beetje door het ei heen kijken. Wat zie je aan de binnenkant van het ei? **LET OP:** zie je een donkere vlek, dan is

dat de dooier. Als je heel misschien een tweede donkere vlek ziet, dan is het ei een bevrucht ei.

Aanvulling:

Om de binnenkant van het ei nog beter te zien, kun je het ei doorzichtig maken: leg het ei 24 uur in een glas azijn. Kijk opnieuw naar het ei met de telefoon en de schoenendoos. Door het azijn is de kalk van de schaal opgelost, waardoor het ei langzaam doorzichtig wordt en alleen het rubberachtige vliesje overblijft. Na 48 uur zie je het ei nog beter, maar dan kun je het ei niet meer op het deksel leggen.



WAT HEB JE NODIG?

- EEN SCHOENENDOOS MET EEN DEKSEL • EEN RAUW EI • EEN SCHAAR
- EEN MOBIELE TELEFOON • EVENTUEEL EEN GLAS MET SCHOONMAAKAZIJN

1. **MAAK MET DE SCHAAR EEN GAT IN DE DEKSEL VAN DE SCHOENENDOOS. HET GAT MOET IETS KLEINER ZIJN DAN HET EI.**
2. **DOE HET LICHT VAN DE MOBIELE TELEFOON AAN EN LEG DE TELEFOON IN DE DOOS, PRECIES ONDER HET GAT.**
3. **LEG HET EI OP HET GAT.**
4. **ALS HET GOED IS, KUN JE NU EEN BEETJE DOOR HET EI HEEN KIJKEN. WAT ZIE JE AAN DE BINNENKANT VAN HET EI?**

LET OP: ZIE JE EEN DONKERE VLEK, DAN IS DAT DE DOOIER. ALS JE HEEL MISSCHIEN EEN TWEEDE DONKERE VLEK ZIET, DAN IS HET EI EEN BEVRUCHT EI.

ANNULLING: OM DE BINNENKANT VAN HET EI NOG BETER TE ZIEN, KUN JE HET EI DOORZICHTIG MAKEN. LEG HET EI 24 UUR IN EEN GLAS AZIJN. KALK OPNIEUW NAAR HET EI MET DE TELEFOON EN DE SCHOENENDOOS. DOOR HET AZIJN IS DE KALK VAN DE SCHAAL OPGELOST, WAARDOR HET EI LANGZAAMAAN DOORZICHTIG WORDT EN ALLEEN HET RUBBERACHTIGE VLIJSJE OVERBLIJFT. NA 48 UUR ZIE JE HET EI NOG BETER, MAAR DAN KUN JE HET EI NIET MEER OP HET DEKSEL LEGGEN.

De bouwstenen van de zondag

Pasen: bevrijd op weg naar Gods nieuwe wereld



15. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. Dat is een wens die vaak aan het einde van de kerkdienst wordt uitgesproken. En die zegenwens zeggen wij hier ook tegen elkaar:

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.’

Numeri 6:24-25

Tips



- Ga in een kring staan en houd elkaars handen vast.
- Laat drie kinderen elk een zin uitspreken, of spreek alles samen uit.

COLOFON

Tekst: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal
Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Corien Oranje
Illustratie: NBG/Mathias Weber
Werkbladen 4-8 jaar: Linda Bikker
Strip: NBG/Bart den Heeten
Vormgeving: Frivista
DTP: Villa Grafica