



Vrienden, jullie horen bij God. Hij heeft jullie uitgekozen om zijn nieuwe wereld binnen te gaan, want jullie geloven in Jezus.

HEBREEËN 3:1



debijbel.nl/bijbelbasics



Vrienden, jullie horen bij God. Hij heeft jullie uitgekozen om zijn nieuwe wereld binnen te gaan, want jullie geloven in Jezus.

HEBREEËN 3:1



debijbel.nl/bijbelbasics

Om te beginnen (8-12 jaar) - Van kruis naar opstanding
Pasen: bevrijd op weg naar Gods nieuwe wereld



Werkblad (8-12 jaar)

Pasen: bevrijd op weg naar Gods nieuwe wereld



PASEN: EEN FEEST VAN BEVRIJDING

De afgelopen twee weken hebben we gezien hoe er in de verhalen over het sterven van Jezus een verband wordt gelegd met Gods bevrijding van het volk Israël uit Egypte:

- De Israëlieten werden in Egypte gered dankzij het bloed van een lam dat ze aan hun deurposten moesten smeren. Jezus legt tijdens zijn laatste maaltijd uit dat zijn bloed (dat staat voor zijn dood) de mensen zal redden (zie zondag 5 en 6).
- Mozes droeg de Israëlieten op om de bevrijding uit Egypte ieder jaar tijdens het paasfeest te herdenken. Jezus geeft zijn leerlingen de opdracht om steeds opnieuw een maaltijd te vieren, om zo aan Hem te blijven denken (zie zondag 5).

Vandaag lezen we dat Jezus op paaszondag is opgestaan uit de dood. Daardoor heeft Hij de mensen uit de macht van de dood bevrijd. Hier zie je dus een derde link: zoals het volk Israël met het paasfeest viert dat God hen heeft bevrijd uit Egypte, zo vieren christenen met Pasen dat Christus ons heeft bevrijd.

'Vrienden, jullie horen bij God. Hij heeft jullie uitgekozen om zijn nieuwe wereld binnen te gaan, want jullie geloven in Jezus.'

Hebreeën 3:1



OP REIS NAAR HET BELOOFDE LAND

Nadat de Israëlieten waren bevrijd uit Egypte begon er een lange en zware tocht door de woestijn op weg naar het beloofde land. Ook aan ons heeft God een heel mooi land beloofd: Gods nieuwe wereld (zie Om te weten zondag 5). In de Bijbeltekst van vandaag kun je lezen dat Josef uit Arimatea geloofde dat Gods nieuwe wereld snel zou komen (Lucas 23:51).

Eigenlijk kun je zeggen dat wij, net als de Israëlieten, op reis zijn naar het land dat ons beloofd is. We zijn onderweg naar Gods nieuwe wereld. Die reis duurt misschien wel ons hele leven lang. Het is niet altijd een makkelijke reis. We moeten doen wat Jezus van ons vraagt, en goed zijn voor andere mensen. Maar een mooiere eindbestemming bestaat niet.

Werkblad (8-12 jaar) - Een bijzonder inkijkje

Pasen: bevrijd op weg naar Gods nieuwe wereld

EEN BIJZONDER INKIJKJE

Door Jezus' opstanding zijn de mensen bevrijd en mogen we samen op weg gaan naar Gods nieuwe wereld. Maar hoe ziet die nieuwe wereld eruit? Wat zou het mooi zijn om een inkijkje te hebben!

We willen graag iets zien, wat niet zomaar te zien is. Met dit proefje krijg je een inkijkje in een ei, het beeld van nieuw leven.



WAT HEB JE NODIG?

- * EEN SCHOENENDOOS MET EEN DEKSEL
- * EEN RAUW EI
- * EEN SCHAAR
- * EEN MOBIELE TELEFOON
- * EVENTUEEL EEN GLAS MET SCHOONMAAKAZIJN

1

MAAK MET DE SCHAAR EEN GAT IN DE DEKSEL VAN DE SCHOENENDOOS. HET GAT MOET IETS KLEINER ZIJN DAN HET EI.



2

DOE HET LICHT VAN DE MOBIELE TELEFOON AAN EN LEG DE TELEFOON IN DE DOOS, PRECIES ONDER HET GAT.



3

LEG HET EI OP HET GAT.



4

ALS HET GOED IS, KUN JE NU EEN BEETJE DOOR HET EI HEEN KLIJKEN. WAT ZIE JE AAN DE BINNENKANT VAN HET EI?



MAAK DE KAMER OF RUIMTE WAAR JE BENT ZO DONKER MOGELIJK.

LET OP:
ZIE JE EEN DONKERE VLEK, DAN IS DAT DE DOOIER. ALS JE HEEL MISSCHIEN EEN TWEDE DONKERE VLEK ZIET, DAN IS JE EI EEN BEVRUCHT EI.

AANVULLING:

OM DE BINNENKANT VAN HET EI NOG BETER TE ZIEN, KUN JE HET EI DOORZICHTIG MAKEN: LEG HET EI 24 UUR IN EEN GLAS AZIJN. KLIK OPNIEUW NAAR HET EI MET DE TELEFOON EN DE SCHOENENDOOS. DOOR HET AZIJN IS DE KALK VAN DE SCHAAL OPGELOST, WAARDOOR HET EI LANGZAAMAAN DOORZICHTIG WORDT EN ALLEEN HET RUBBERCHTIGE VLIESJE OVERBLIJFT. NA 48 UUR ZIE JE HET EI NOG BETER, MAAR DAN KUN JE HET EI NIET MEER OP HET DEKSEL LEGGEN.

Werkblad (8-12 jaar) - Paaskletsput
Pasen: bevrijd op weg naar Gods nieuwe wereld

Gods nieuwe wereld
- hoe ziet die er volgens jou uit?

Zou jij een taak hebben
in Gods nieuwe wereld?
Welke taak zou dat zijn?

Zouden de huizen in Gods
nieuwe wereld op slot kunnen?

Wat eet je het liefst als paasontbijt?

Heb jij weleens een wonder
meegemaakt?

Wat is volgens jou de beste
verstopplek voor een paasei?

Wat is volgens jou
de boodschap van Pasen?

De Israëlieten kwamen
in het beloofde land aan.
Wat zou dat voor een land zijn?

Waarom zouden er mensen
zijn die niet geloven dat
Jezus is opgestaan?

Wat zou de opstanding van
Jezus met Gods nieuwe wereld
te maken kunnen hebben?

Welk feest is het belangrijkste:
Kerst, Pasen of Pinksteren?
Of zijn ze even belangrijk, vind je?

Zou jij het paasverhaal 'live'
hebben willen meemaken?

Werkblad (8-12 jaar) - Paaskletsput
Pasen: bevrijd op weg naar Gods nieuwe wereld

Vier je liever het kerstfeest of het paasfeest, of maakt het voor jou geen verschil?

Zou je de opstanding van Jezus een wonder kunnen noemen?

Waarom kun je Pasen een 'feest van bevrijding' noemen?

Als Jezus niet het offerlam had willen zijn, hoe zou Pasen dan zijn gelopen?

Hoe kon Jezus van dood weer levend worden?

Met wie vier jij het liefst Pasen?

Als jij in twee zinnen het paasverhaal zou moeten vertellen, wat zou je dan zeggen?

Waarom zou het verhaal van de opstanding van Jezus in de Bijbel staan?

Welke smaak paaseitjes vind jij het lekkerst?

Wat vind jij het mooiste van het paasverhaal?

Wat gaan jullie op Tweede Paasdag doen?

Welke geluiden horen volgens jou bij Pasen?