

## **Orde van de dienst zondag 17 juli 2022**

Diependaalse Kerk & Bethlehemkerk

Ds. Aster Abrahamsen

Organist: Rob van Roon

Trompet: Henk Liberia

Motto: Bagage voor onderweg

Op deze eerste zondag van de vakantie zingen we psalm 15 waarin de dichter vraagt: wie mag te gast zijn in Uw tent? En wie mag wonen op Uw heilige berg?

In een periode waarin velen van ons de tent (of misschien de camper of caravan) zullen gaan gebruiken en de bergen zullen opzoeken een mooi beeld:

ook God was eens aanwezig in de tent die het volk Israël met zich meedroeg. En Hij was aanwezig op de berg waarbij zij hun tent opsloegen. Zo reist God mee, toen en nu.

De psalm gaat erover dat wie het goede zoekt te doen bij God horen.

We lezen over vier verschillende vrouwen, Hanna & Pennina en Martha & Maria en kijken met hen mee hoe zij wandelen en handelen en wat dat voor gevolgen heeft. Maken zij de juiste beslissingen in hun leven? Wat houdt hen gaande, wat geeft hen hoop? Wat kunnen we van hen leren over hoe wij in het leven kunnen staan? Mooie bagage voor onderweg, zo op de valreep voor de vakantie.

### **Welkom en mededelingen**

**Intochtslied: LB 15: 1, 4** (*gemeente staat*)

### ***Stil gebed***

### **Bemoediging en groet**

### **Drempelgebed**

**Kinderlied:** Martha, Martha – kinderlied Elly en Rikkert -

<https://www.youtube.com/watch?v=nwsWLRPguPs>

### **Gebed van schuldbelijdenis**

**Genadeverklaring met Woorden van leven :** 1 Kolossenzen 12: -14, 23a

Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.

Blijf wel trouw aan het geloof, onwrikbaar gegrondvest in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, dienaar geworden ben.

**Zingen:** Evangelische Liedbundel 188: 1, 2, 3 en 4

1) 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.

Want in Zijn Hand ligt heel mijn levenslot.

Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij.

'k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

2) Toch ben ik bang, ik zie Zijn liefde niet.  
'k Trek me terug, verstomd in mijn verdriet.  
Weer helpt Hij mij en geeft mij nieuwe stem,  
'k ben Hem zo lief en weet: ik ben een kind van Hem.

3) Hij sterkt mijn hart en neemt me bij de hand,  
hoort mijn gebed, kent ook mijn zwakke kant.  
Geeft me Zijn licht, een blijde nieuwe dag.  
Zodat ik uitgerust weer uit Hem leven mag.

4) 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.  
Want in Zijn Hand ligt heel mijn levenslot.  
'k Heb Hem zo lief, Zijn vrede woont in mij.  
'k Zie naar Hem op en weet Hij is mij steeds nabij.

**Schriftlezing(en): 1 Samuel 1: 1-20**

**Zingen: LB 152: 1, 2, 3**

**Schriftlezing: Lucas 10: 38-42**

**Zingen : LB 152: 5, 9, 10**

**Verkondiging**

**Zingen LB 939: 1, 3**

**Gebed** (dankgebed, voorbede, stil gebed, gezamenlijk uitgesproken 'Onze Vader)

**Collecte**

**Zingen** (gemeente staat) **LB 313: 1 en 5**

**Zegen**

**Zingen** Gezang 456: 3 'Amen, amen, amen'