

# Wachten op de dag dat Jezus terugkomt

## 1. Inleiding bij het kerstproject

*Kom tot ons, de wereld wacht* – met die gedachte leven we deze advent toe naar Kerst.

De tijd van advent is een tijd van wachten. Het woord 'advent' betekent 'komst': we wachten op de komst van Jezus. We zien uit naar zijn geboorte en zijn komst als mens op aarde. Dat vieren we met Kerst. Traditiegetrouw wachten we er in deze tijd ook op dat Hij terugkomt uit de hemel.

Dit wachten zien we overal in de Bijbel terug. De mensen in de Bijbel wachten op de vervulling van Gods belofte, de belofte van zijn goede toekomst. Dit krijgt vorm in het wachten op een messias en verlosser. In het kerstverhaal wordt over Jezus verteld als de vervulling van deze belofte. Hij verbindt God en mensen, en laat ons al iets van Gods nieuwe wereld zien. Na zijn dood, opstanding en hemelvaart wachten we op zijn terugkomst en op het definitieve doorbreken van Gods goede nieuwe wereld.

Op de eerste zondag van advent lezen we over deze verwachting van Jezus' terugkomst uit de hemel. Op de zondagen daarna ontdekken we hoe Maria, Jozef, Simeon en Hanna, en de wijze mannen elk op hun eigen manier wachten op de vervulling van Gods belofte. De kring wordt steeds groter. De wereld wacht. Wacht je mee?

Tijdens dit project lezen we de volgende teksten uit het Nieuwe Testament:

### - **Wachten op de dag dat Jezus terugkomt (Jakobus 5:7-8)**

- Maria wacht op de komst van Jezus (Lucas 1:26-38 en 1:46-55)
- Jozef wacht op de komst van Jezus (Matteüs 1:18-24)
- Simeon en Hanna wachten op de komst van Jezus (Lucas 2:22-40)
- Wijze mannen verwachten de nieuwe koning (Matteüs 2:1-12)

Voor het moment in de kerk is er iedere zondag een gedicht om voor te lezen, een **projectlied** en een **poster**. Elke zondag komt er een sticker bij op de poster.

Voor thuis is er een eenzelfde, maar kleinere versie van de poster als in de kerk. Daarnaast is er ook een boekje voor het hele gezin. Het boekje bevat verhalen, opdrachten en vragen om over na te denken.

Het **projectlied** is te vinden op [debijbel.nl/bijbelbasics](http://debijbel.nl/bijbelbasics). De **poster** voor in de kerk en de **poster + boekje** voor thuis zijn te bestellen via [shop.bijbelgenootschap.nl](http://shop.bijbelgenootschap.nl).

## 2. Inleiding bij deze zondag

Deze zondag is de eerste van een blok met vijf teksten voor advent en Kerst als tijd van wachten op de goede toekomst die God beloofd heeft. Tijdens advent wachten we op Jezus: op zijn geboorte in deze wereld die we met Kerst vieren, en op zijn wederkomst uit de hemel die we verwachten.

Op deze zondag staat Jakobus 5:7-8 centraal: de mensen moeten geduldig wachten op de dag dat Jezus terugkomt, zoals een boer geduldig wacht op de regen die zijn land nodig heeft.

Voor de kinderen van **4-8 jaar** richten we ons op het wachten tot Jezus terugkomt.

Voor de kinderen van **8-12 jaar** richten we ons op de belofte dat Jezus terug zal komen.



### 3. Context van de Bijbeltekst

'Vrienden, heb geduld, en wacht op de dag dat de Heer terugkomt.' Met deze woorden begint de tekst die we vandaag lezen. Het gaat hier over wachten op de dag dat Jezus terugkomt en Gods koninkrijk doorbreekt.

In heel het Nieuwe Testament speelt wachten op de komst van het koninkrijk van God een belangrijke rol. Johannes de Doper en Jezus vertellen over deze tijd: 'Gods nieuwe wereld is dichtbij. Geloof dat goede nieuws!' (Marcus 1:15). Volgens de oudste tradities in het Nieuwe Testament zou Gods koninkrijk binnen enkele jaren aanbreken (zie bijvoorbeeld Marcus 13:30; 1 Tessalonicenzen 5:1-11).

Dat sluit aan bij verwachtingen van de eindtijd in het jodendom van toen. Bij die joodse verwachtingen van de eindtijd hoort ook het wachten op een nieuwe koning of messias ('gezalfde'). De eerste christenen herkenden in Jezus de verwachte messias en verlosser; of met het Griekse woord voor 'gezalfde': de Christus. Met de komst van Jezus lijkt de eindtijd te zijn begonnen.

Maar dan sterft Jezus aan het kruis. De eerste christenen geloven dat Jezus na zijn kruisdood, opstanding en hemelvaart bij God in de hemel is. Met zijn leven op aarde is de eindtijd begonnen en tegelijkertijd wachten zij nog op het definitieve doorbreken van Gods koninkrijk, als Jezus op aarde terugkomt.

Gods nieuwe wereld is er al wel en toch ook nog niet. De teksten in het Nieuwe Testament zijn vol van de verwachting van een goede toekomst met God en Jezus. En wij? Wij mogen delen in dat wachten. We wachten – samen met de schrijvers en de lezers van het Nieuwe Testament, met al die gelovigen van toen en nu, wereldwijd. We wachten op de dag dat Jezus terugkomt en God bij de mensen zal wonen (Openbaring 21:3).

Advent is in de kerk volgens de traditie de tijd om aan deze verwachting te denken en daarbij stil te staan. We wachten in de weken voor Kerst niet alleen op de geboorte van Jezus, op zijn komst als mens naar onze wereld. We wachten ook op zijn wederkomst uit de hemel, op de komst van de opgestane Christus in onze wereld.



### 4. Uitleg van de Bijbeltekst

De brief van Jakobus is geen brief zoals de meeste andere brieven die we gewend zijn: hij is niet gericht aan een duidelijk herkenbare groep gelovigen en ook het slot is niet geschreven als een brief. De schrijver gebruikt de vorm van een brief om zijn boodschap over te brengen. Hij bespreekt een aantal onderwerpen, waarbij hij zijn lezers vooral waarschuwt. De verzen die wij vandaag lezen, komen daarna als bemoediging.

De schrijver roept zijn lezers op om geduld te hebben en vol te houden, terwijl ze wachten op de dag dat Jezus terugkomt. Hij vergelijkt het met een boer die wacht op de regen. Boeren in die tijd en in dat land keken twee keer per jaar vol verwachting uit naar de regen. De regen in het najaar was nodig voor het ontkiemen van het zaad. De regen in het voorjaar was nodig voor het rijpen. Zonder regen mislukt de oogst. De boer moet zijn afhankelijkheid van de regen accepteren en er rekening mee houden. Hij kijkt verlangend uit naar het moment dat de broodnodige regen valt en zijn oogst kans van slagen heeft.

De oproep om met geduld uit te kijken naar de dag dat Jezus terugkomt, is een bemoediging om standvastig te zijn en het vertrouwen niet te verliezen. Dan kunnen we de toekomst tegemoet zien in het geloof en het vertrouwen dat het leven in Gods hand is. En dat God zal handelen op zijn eigen tijd en op zijn eigen manier. Wachten is dan geen nietsdoen en afwachten. Het is een actief of 'gevuld' en hoopvol wachten. Een uitzien naar. Met de belofte en de overtuiging van Jezus' terugkomst naar deze wereld. Vol verwachting. In geloof.



## 5. Uit de Bijbel

### 4-8 jaar

Voor de jongste kinderen is er een kaartje met de tekst van Jakobus 5:7.

**Vrienden, heb geduld,  
en wacht op de dag  
dat de Heer terugkomt.**

### 8-12 jaar

Voor de oudste kinderen is er een kaartje met de tekst van Jakobus 5:7.

**Vrienden, heb geduld,  
en wacht op de dag  
dat de Heer terugkomt.**



## 6. Wat heb je nodig?

### 4-12 jaar

#### In de kerkdienst

- poster voor in de kerk

### 4-8 jaar

#### Om te beginnen

- rode, oranje en groene memobriefjes of papiertjes
- een pen

#### Om te doen:

##### Een wolk van een spel

- twee blauwe vellen A4-papier
- plakband
- lijm
- twaalf watten
- een grote dobbelsteen
- de vragen

### 4-6 jaar

#### Om te doen:

##### Wachten op regen

- Per kind:
- de beide werkbladen
  - een splitpen

#### En verder:

- viltstiften of kleurpotloden
- scharen
- lijm
- prikpenen en priklappen

### 6-8 jaar

#### Om te doen:

##### Geduldspelletje

- Per kind:
- het werkblad met de tekening van 10 x 10 centimeter
  - vouwkarton van 20 x 20 centimeter
  - een kleine knikker

#### En verder:

- viltstiften
- scharen
- lijm

### 8-12 jaar

#### Om te beginnen

- een vel papier met daarop in grote letters: H, G en W
- plakband
- eventueel Bijbels

#### Bijbeltekst

- een Bijbel

#### Om te doen:

##### Groot nieuws-vlog

- Per groepje:
- een vel papier
  - een pen

#### En verder:

- een tablet of een mobiele telefoon

#### Om te doen:

##### Een wolk met een boodschap

- Per kind:
- het puzzelwerkblad
  - een pen of een potlood

#### Om te doen:

##### Wachten op de regen

- een doorzichtig hoog glas, voor twee derde gevuld met water
- scheerschuim (geen scheergel)
- blauwe voedselkleurstof of andere kleurstof op waterbasis