



230

Vrienden, heb geduld,  
en wacht op de dag dat de Heer terugkomt.

JAKOBUS 5:7

nBg

230

Vrienden, heb geduld,  
en wacht op de dag dat de Heer terugkomt.

JAKOBUS 5:7

nBg



**Bijbeltekst**

**Vrienden, heb geduld, en wacht op de dag dat de Heer terugkomt. Jakobus 5:7**



**Als een boer die wacht op de regen**

In de Bijbeltekst staat dat we geduldig moeten wachten en volhouden tot Jezus terugkomt. Net als een boer die vol verwachting wacht op de regen. In Israël was de regen in de herfst nodig om de planten op de akker te laten opkomen. En de regen in de lente was nodig om ze goed te laten groeien. Zonder regen is er geen oogst. De boer weet niet wanneer de regen komt. Hij moet erop vertrouwen dat de regen komt. Zo is het ook met wachten op Jezus. We mogen uitkijken naar zijn komst, we moeten nog geduldig wachten, en we mogen erop vertrouwen dat het gaat gebeuren.



**We wachten op Jezus**

We lezen vandaag: 'Wacht op de dag dat de Heer terugkomt.' De tekst gaat over wachten op de dag dat Jezus terugkomt en dat Gods nieuwe wereld er zal zijn. In de tijd dat deze Bijbeltekst geschreven werd wachtten de mensen daar al op. Jezus belooft zelf: 'Gods nieuwe wereld is dichtbij. Geloof dat goede nieuws!' (Marcus 1:15). Na zijn dood en opstanding gaat Jezus naar de hemel. Engelen beloven dan aan de leerlingen dat Jezus terug zal komen op de wolken (Handelingen 1:9-11). Jezus heeft door zijn leven al laten zien hoe Gods nieuwe wereld eruit komt te zien. Maar die nieuwe wereld is er nog niet. We moeten wachten tot Jezus zelf terugkomt op aarde en Gods nieuwe wereld er echt helemaal zal zijn.



**Advent = wachten**

Tijdens advent wachten we tot het Kerst wordt. Dan vieren we dat Jezus geboren is. Advent is in de kerk ook een tijd om te denken aan de belofte dat Jezus terug zal komen op aarde. Daar wachten we ook op!



**Wachten op regen**

Zoals de boer wacht op regen uit een wolk, zo wachten wij tot Jezus zal terugkomen op de wolken. Lukt het jou om zelf regen te maken?

<p><b>1</b> SPUIT HET SCHEERSCHUIM IN HET GLAS TOT HET HELE OPPERVLAK VAN HET WATER GOED BEDEKT IS. DIT IS DE WOLK.</p>	<p><b>2</b> NEEM DE KLEURSTOF EN DRUPPEL HET OP DE WOLK. DRUPPEL EEN PAAR KEER OP DEZELFDE PLEK.</p>	<p><b>3</b> WACHT GEDULDIG EN KIJK WAT ER GEBEURT.</p>	<p><b>4</b> DRUPPEL NOG EEN KEER OP VERSCHILLENDE PLEKKEN. HOEVEEL DRUPPELS HEB JE NODIG OM DE DRUPPEL 'TE ZWAAR' TE MAKEN VOOR DE WOLK?</p>

**WAT HEB JE NODIG?**

- \* EEN DOORZICHTIG HOOG GLAS, VOOR 2/3 GEVULD MET WATER
- \* SCHEERSCHUIM (GEEN SCHEERGEL) \* BLAUWE VOEDSELKLEURSTOF OF ANDERE KLEURSTOF OP WATERBASIS



**Een wolk met een boodschap**

Kijk naar de druppels in en onder de wolk. Elke druppel heeft een cijfer of een teken. Onder dat cijfer of teken staat een letter. Zoek de juiste letter bij het cijfer of teken en schrijf deze op de stippellijnen onder de wolk.

Welke boodschap ontdek je dan?



1 @ ! 6 8 ? 6 8    % 6 2    5 6 ? + 7 ?    6 8    - 4 3 % #

.....

€ \*    ? 6    ? 4 5    ? 4 #    ? 6    % 6 6 @    # 6 @ + 5 9 € & #

.....